

**HET KERKBLAD**



**HERVORMDE GEMEENTE**

**OMMELANDERWIJK-ZUIDWENDING**

**ZOMER 2012**

HERV.GEMEENTE OMMELANDERWIJK – ZUIDWENDING.

- Voorganger* : Mr. Ds. R. Poede, tel. 050-2304266
- Scriba / Kerkelijk Bureau* : mevr. A.M. Nieboer, Rubenslaan 21  
9663 BX Nieuwe Pekela, tel. (0597) 64 68 54
- Administratie Kerkrentmeesters* : mevr. G. Vos-Germs, tel. (0598) 61 80 60  
girorekening: 84.12.61  
bankrekening: 3650.03.964  
t.n.v. Hervormde Gemeente  
Ommelandervijk – Zuidwending,  
Van Beresteijnstraat 26, 9641 AB Veendam.
- Giften Kerkblad* : girorekening: 84.12.61  
t.n.v. Hervormde Gemeente, o.v.v. gift kerkblad.
- Administratie Diakonie/ Giften Bloemen* : mevr. C. Stel, tel. (0598) 62 81 42  
girorekening: 27.05.055  
t.n.v. Diakonie Hervormde Gemeente  
Ommelandervijk – Zuidwending,  
o.v.v. Gift bloemen.
- Verhuur kerk / gebouw* : mw. T. Haarsma, J. Vegterweg 3  
9644 VH Veendam, tel. (0598) 61 43 18
- Redactieadres Het Kerkblad* : dhr. H. Huisman, Houtduifstraat 6,  
9644 VL Veendam, tel. (0598) 61 70 61
- Administratie Het Kerkhof* : dhr. H. Pietersen, tel. (0598) 63 09 17  
bankrekening: 3190.04.449  
t.n.v. Herv.Gemeente, inzake Het Kerkhof,  
Zuidwending 125, 9644 XC Veendam.

***TER OVERWEGING:***

Ik hecht aan vaste rituelen. Niet op de manier dat ik iedere dag precies hetzelfde doe op hetzelfde tijdstip. Of dat er in een dienst nooit iets anders kan dan dat we altijd doen. Maar meer van de vaste ankerpunten op een dag, waarbij je even stil staat bij de dingen van de dag en je even beseft dat je deel uit maakt van een groter geheel. Dat ons leven niet los hangt, maar dat wij tot in onze diepste vezels verbonden zijn met God. Een van die vaste rituelen is het bidden rondom de maaltijd. Iedere dag als wij aan tafel zitten dan bidden wij voor het eten. Een moment om te beseffen dat niet alles vanzelfsprekend is, maar dat we ook dankbaar mogen zijn dat wij iedere dag te eten en te drinken hebben en dat we die dank ook uitspreken naar God. Als we zo met z'n allen om de tafel zitten, soms met zijn zevenen, soms met zijn drieën, dan ontroerd mij dat moment ook ieder keer weer. Samen de maaltijd vieren noem ik het wel eens. Onze jongste dochter Floortje doet dan haar handen voor de ogen en bidt dan mee. Bij de woorden wilt u dit eten zegenen zegt ze trouw amen. Het is een teder moment dat ik iedere dag twee keer mag meemaken. Daarna steken we de paaskaars aan met de woorden: Omdat God bij ons is. De kracht van rituelen is dat ze bij je gaan horen, je voelt je er bij thuis en mist ze als ze er niet zijn. Het zorgt ervoor dat je bewust blijft van de belangrijke zaken in het leven, dat je niet zomaar leeft bij de dag en alles maar voor gewoon aanneemt. Maar dat zelfs het gewone bijzonder is. En dat geeft het leven van alledag de kleur die het nodig heeft.

Mooier dan hoe het in gezang 429 gezegd wordt kan ik het niet zeggen (of zingen)

Wie maar de goede God laat zorgen  
en op Hem hoopt in 't bangst gevaar,  
is bij Hem veilig en geborgen,  
die redt Hij godlijk, wonderbaar:  
wie op de hoge God vertrouwt,  
heeft zeker op geen zand gebouwd.

Blijf dan eerbiedig God verbeiden  
en zwijg de Heer ootmoedig stil;  
Hij zal ons naar zijn raad geleiden,  
't is goed en heilig wat Hij wil.  
God die ons uitverkoren heeft,  
kent alle zorg die in ons leeft.

Treed vrolijk voort op 's Heren wegen,  
neemt zijn gebod getrouw in acht.  
't Wordt eindelijk alles u ten zegen,  
wanneer gij daarop biddend wacht.  
En wie gelovig op Hem ziet,  
weet zeker, Hij verlaat ons niet.

Ds Raymond Poede

## KERKDIENSTEN

8 juli	09.30 uur	Mw. E.J. Steenhuis te Muntendam.
22 juli	09.30 uur	Ds. F. Iwema-Schipper te Muntendam.
19 augustus	11.00 uur	Pastor E. Vroom.
26 augustus	09.30 uur	<b>Gezamenlijke dienst</b> met Herv. Gem. Muntendam in onze kerk, m.m.v. De Cantorij "Munter AE" Voorganger Ds. R. Poede.
2 september	10.00 uur	Ds. R. Poede. <b>Startzondag.</b>
9 september	<b>11.00 uur</b>	Ds. R. Poede.
16 september	10.00 uur	Ds. F. Iwema-Schipper te Muntendam.
23 september	10.00 uur	Mw. M. van Vliet te Veendam.
30 september	10.00 uur	Dhr. H. Pater te Muntendam.

Iedereen is van harte welkom tot het bijwonen van bovenstaande diensten. Tijdens de diensten is er kinderoppas. Indien er twee of meer kinderen in de dienst aanwezig zijn, gaan ze voor de preek naar het Gebouw. Het bijbelverhaal wordt verteld en als er nog tijd is, zal er n.a.v. het verhaal een "werkje" worden gemaakt. Na de preek komen de kinderen terug in de kerk.

### Spreuk:

Wie biddend omhoog ziet,  
heeft de beste vooruitzichten!!

## Info kerkdiensten:

### Juli en augustus:

Normaal hebben wij in de maanden juli en augustus één keer per twee weken dienst. Zoals u bij het overzicht kerkdiensten heeft kunnen lezen is dit wel zo in de maand juli, maar niet in de maand augustus, daar het begin augustus altijd moeilijk is een voorganger te vinden en omdat we eind van die maand een gezamenlijke dienst met de Hervormde Gemeente Muntendam hebben, heeft de kerkenraad besloten de dienst van begin augustus te laten vervallen.

Na de dienst wordt u in deze maanden van harte uitgenodigd, om in het Gebouw een kopje koffie/thee te komen drinken.

### Zondag 26 augustus:

Op deze zondag hebben we een gezamenlijke dienst met de Hervormde Gemeente Muntendam in onze kerk.

Aanvang van de dienst is **09.30 uur** en medewerking aan de dienst zal o.a. verleend worden door de Cantorij "Munter AE".

In deze dienst hebben we één rondgangscollecte die bestemd is voor de kerk en de uitgangscollecte is bestemd voor de Voedselbank Veendam.

Na de is er koffie/thee in het Gebouw en u bent van harte uitgenodigd om deze morgen bij te wonen.

### Zondag 2 september:

Deze zondag staat weer in het teken van het startsein voor het nieuwe winterseizoen.

Houdt u alvast **zaterdag 1 september** vrij in uw agenda, dan zullen we weer starten met de traditionele barbecue.

Informatie hierover ontvangt u nog.

## Zieken:

\* Dhr. M. den Hollander, Numero Dertien 8.

\* Dhr. J. Veninga, Zuidwending 18.

\* Dhr. K. Zuur, Zuidwending 46.

Allen die getroffen zijn door ziekte en/of zorg, wensen we Gods kracht toe. Laten we omzien naar elkaar!

## Geboren:

24 mei 2012: *Matthijs Geert*, zoon van Bernoud en Wilma Draijer en broertje van Liselotte, J. Vegterweg 14.

Onze hartelijke gelukwensen.

## Gestorvenen in de afgelopen periode:

De gemeente gedenkt:

- 14 mei 2012 Dhr. H. Medema, Sluisweg 60.

- 26 juni 2012 Ds. S. de Roest, Hellendoorn.

En niemand weet wat leven is, alleen dat het gegeven is.

En dat van deze geheimenis, God het begin en einde is.

Ds. S. de Roest is van 1950 tot 1955 predikant in onze gemeente geweest en heeft op 14 februari 1956 de eerste steen van het gebouw gelegd.

Mocht u een kaartje willen zenden kan dit naar het adres van zijn zoon Harry de Roest, die als correspondentieadres op de rouwkaart staat: Binnenwijzend 32, 1617 KV Westwoud.

### Giften voor de bloemen:

mw. K. te V. € 10,--

Hartelijk dank voor uw gift.

### Bedankje:

Mede namens mijn vrouw Lies willen wij de Hervormde Gemeente Ommelanderswijk – Zuidwending heel hartelijk bedanken voor hun mooie bos bloemen. Deze mocht ik ontvangen tijdens mijn operatie aan mijn dikke darm, het gaat gelukkig weer de goede kant op maar het valt niet mee om hier mee te leven dit moet voor mij geweldig wennen.

De hartelijke groeten van Egbert en Lies Hofman.

### Van de Kerkenraad:

#### *Open Monumentendag:*

Dit jaar zal de kerk **niet** meedoen met de Open Monumentendag.

#### Rectificatie:

Zoals u wellicht heeft gezien bij het vorig kerkblad, was de achterkant van een niet recente datum. Per abuis is de achterzijde van 2011 aan de drukker gegeven i.p.v. 2012.

U dacht wellicht de kerk gaat terug in de tijd, maar dat is niet het geval. Wij staan midden in de samenleving en streven ernaar in de toekomst ook nog uw kerk te kunnen zijn.

Onze excuses voor de gemaakte fout.

Namens de kerkenraad, Scriba Antje Nieboer.

### Voor de kinderen

Jezus gaat met zijn leerlingen naar Jeruzalem, kun jij de weg vinden? Jezus leert hen, dat de kortste of makkelijkste weg niet altijd de beste weg is. Vindt de juiste weg. Succes!



## STARTWEEKEND

**Zaterdag 1 september a.s.** vanaf **17.30 uur** wordt iedereen van harte uitgenodigd voor de barbecue bij/in het Gebouw.  
We beginnen met een kopje koffie of thee waarna we gaan barbecueën.

Wij verzoeken u uw eigen bord en bestek mee te nemen.

U/jij kunt zich tot en met 28 augustus opgeven bij:

- Tini Haarsma, tel. 61 43 18

Het wordt erg gezellig, komt u ook !!!!!!!!!!!

### Vakantietijd:

We wensen iedereen – jong en oud – een goede vakantie- en zomertijd.  
Dat ieder de nodige rust en ontspanning mag vinden.  
Dat er (ook) tijd mag zijn voor het opdoen van nieuwe ervaringen.  
Dat de accu bijgevoerd mag worden met nieuwe energie en vertrouwen voor het leven en werken.

### Sport en geloof:

Sporten en geloof kennen meerdere overeenkomsten:  
beide hebben veel oefening nodig, evenals regels en geduld.  
Beide verschaffen vreugde.

Verschillen zijn er ook:  
geloof is méér dan een spel.  
Het gróóste verschil is: in het geloof zijn we **allemaal** winnaars!!

## De vier jaargetijden

zachtkleurige roos  
kleur van satijn  
zachte zijde als een vlinder  
mooie kleurenfestijn

prachtige zomerparade  
muziek als een serenade  
de natuur op zijn best  
verlatend vogelnest

en al schuift de zomer  
al die pracht weer voorbij  
en komt er herfst  
en weer winter  
koude nat en narigheid

als het jaartje weer eindigt  
met weemoed soms met spijt  
en al dwarrelen de vlokjes  
het land onder een sneeuwtapijt

wachtend op de lentegeuren  
op de bloem die weer ontluikt  
de lente zacht  
de zwoele zomernacht  
de hele natuurpracht

Annie Hees

## Spannende tijden .....

De afgelopen periode zag je het weer: een vlag met een tas!

**GESLAAGD!!**

Hopelijk vinden jullie hierna een plek om verder te studeren of misschien eerst iets anders doen .....

Maar er zullen er ook zijn die een her-examen hebben. Daar is de spanning nog niet geweken.

We wensen hen heel veel sterkte en hopen dat ze alsnog het felbegeerde papiertje mogen krijgen.

Voor hen die gezakt zijn: verlies de moed niet, volgend jaar is er een nieuwe kans.

Geniet nu eerst allemaal van een welverdiende vakantie!!

### **Cantorij “Munter AE”**

Op zondag 23 september zal er om **15.00 uur** een concert in de Hervormde Kerk te Muntendam zijn, waarin de functie van cantorij “Munter AE” centraal staat.

Een concert waar wordt gezongen door en met de bezoekers.

U bent van harte welkom om dit concert bij te wonen.

Hier weer een volgend deeltje van het boekje “Wat ik graag nog zeggen wil” van Majoor Alida M. Bosshardt.

### **De kracht van het gebed.**

Jezus zegt: “Als je bidt, ga in je binnenkamer, sluit je deur, bid tot je hemelse Vader in het verborgene.”

Je mag een open huis hebben voor de ander.

Een open huis spreekt van een open hart.

Maar soms moet de deur op de grendel.

Het is geen zelfzucht als je iedere dag een poosje de afzondering zoekt.

Denk niet dat je daarmee je naaste buitensluit.

In feite neem je de ander mee in de binnenkamer.

Je hebt je medemensen immers in je hart gesloten.

In het gebed breng je hen bij God.

Om uit te kunnen delen, moet je eerst zelf ontvangen.

Door Bijbellezen en gebed ontvang je vrede en innerlijke kracht, ontvang je al die kostbare gaven die je nodig hebt om als een blij en verlost mens te leven. Het geheim van een zich wegschenkend leven, is het geheim van de gevouwen handen.

Begin met te danken. Loof en prijs de heilige naam van God, want Hij is goed en zijn goedheid duurt tot in eeuwigheid!

Kom daarna met je zorgen, je verdriet, je vragen. De Here Jezus belooft: Bidt en je zult ontvangen, zoek en je zult vinden, klop en je zal opengedaan worden”.

God laat geen bidder met lege handen gaan! Maar besluit wel je gebed met de eerbiedige woorden:

Vader, niet mijn wil, maar Uw wil geschiede”.

Ook de Here Jezus besloot Zijn gebed in de Hof van Getsemane met deze woorden. God nam het lijden niet van Hem weg. Maar Hij schonk wel de kracht aan Zijn Zoon om het lijden te dragen.

Laat de verborgen omgang met God de geheime kracht in uw leven zijn, de bron waaruit u dagelijks de inspiratie put om moedig en blijmoedig verder te gaan!

## Cursus “Theologie Voor Gemeenteleden”. (TVG)



Zomaar een cursist: *“Het afgelopen jaar ben ik naar de cursus theologie voor gemeenteleden geweest. Een boeiende cursus, die ik nu voor de tweede keer volg. Het is zo verrijkend om bezig te zijn met geloof, de Bijbel en steeds nieuwe ontdekkingen te doen. De docenten die deze cursus geven zijn allen enthousiast en ook de groep waarin ik zit is heel inspirerend. Daar we verschillende religieuze achtergronden hebben, komt dit ten goede aan de verdieping van onze gesprekken.”*

Het is een driejarige cursus die gegeven wordt in Assen Op **dinsdag morgen** van 9.00 uur tot 12.15 en verdeeld over 2 lesuren. De nieuwe cursus start op **dinsdag 11 september a.s.**

Er komen allerlei vakgebieden aan de orde zoals o.a.:

- Oude Testament en/of Nieuwe Testament
- Kerkgeschiedenis (met leuke excursies)
- Dogmatiek/geloofsvragen
- Ethiek
- Praktische Theologie, bestaande uit de deelvakken Liturgie, Diaconaat en Pastoraat.
- Kerkmuziek

*“Een cursus die ik kan aanbevelen voor ieder die zin heeft om dieper na te denken over de vraagstukken van geloof, de kerk en samenleving.”*

Wilt u meer weten over deze cursus?

### Aanmeldingen en informatie

T. 0593 33067, Email: [tvgassen@kpnmail.nl](mailto:tvgassen@kpnmail.nl), [www.tvgassen.nl](http://www.tvgassen.nl)

PS. Er zijn avondcursussen in Kampen en Groningen

## Op vleugels van vertrouwen.

Een vogel verderlicht gevleugeld  
een arend, sieraard in de lucht  
ver boven aardse zorg verheven  
opgaand in een majestueuze vlucht

zo wil ik zijn: een vogel  
gedragen door de adem van Gods woord  
ik weet, als ik Hem aanroep  
dat tilt Hij op en hoort

meedwalend op die vlucht zal ik ontdekken  
een moeilijk en oneffen pad is tóch te gaan  
en ook vanuit het diepste dal  
ontspringt een spoor om naar de top te gaan

een weg die lang leek  
is in vogelvlucht slechts onbeduidend  
en zelfs de bergen lijken klein  
als Hij mij sterk maakt en mij draagt

dan zweef ik als een arend door de lucht  
raak zonlicht aan  
versmelt met alle kleuren van de regenboog  
dan vlieg ik vrij, dan vlieg ik hoog  
op vleugels van vertrouwen.

(Adri Visser)





Bent u al lid van de **Onderlinge Uitvaartvereniging**  
**“OMMELANDERWIJK – ZUIDWENDING” U.A.?**

Voor het jaar 2012 is de contributie € 42,50 voor leden van 21 jaar en ouder, voor leden van 16 – 21 jaar is de contributie € 40,--.

Voor alle administratieve zaken en informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van onze vereniging:  
Aafien de Vries – Heemskerkstraat 10 –  
Veendam – tel. 0598-630751.

Het telefoonnummer voor het melden van sterfgevallen:  
**0597-646981**, Uitvaartverzorging Anny Munneke.  
Dit nummer is dag en nacht bereikbaar!!!

**HET KERKHOF.**

Voor alle zaken betreffende het kerkhof alhier,  
b.v. aankoop van een graf e.d., kunt u zich wenden tot:  
dhr. M.H. Bos, Zuidwending 291,  
9644 XH Veendam, tel. 0598 – 617379.

**KOPIE VOOR HET VOLGEND KERKBLAD TIJDIG  
INLEVEREN BIJ DE REDACTIE/KERKENRAAD !!!!**

**UITERLIJK: 19 augustus 2012**

**OUD PAPIER – ELKE 3E ZATERDAG VAN DE MAAND!**

21 juli,  
18 augustus,  
15 september,

Oud papier ten bate voor: voetbalclub DWZ, de school de Ommewending, dorpshuis de Wending en de Kerk.