

HET KERKBLAD

	PINKSTEREN IS	
als de zon voor de bloemen		als water voor de vissen
	bevrijding van alle angst	als duize- handen vol liefde
		

HERVORMDE GEMEENTE

OMMELANDERWIJK-ZUIDWENDING

PINKSTEREN 2012

HERV.GEMEENTE OMMELANDERWIJK – ZUIDWENDING.

- Voorganger* : Mr. Ds. R. Poede, tel. 050-2304266
- Scriba / Kerkelijk Bureau* : mevr. A.M. Nieboer, Rubenslaan 21
9663 BX Nieuwe Pekela, tel. (0597) 64 68 54
- Administratie Kerkrentmeesters* : mevr. G. Vos-Germs, tel. (0598) 61 80 60
girorekening: 84.12.61
bankrekening: 3650.03.964
t.n.v. Hervormde Gemeente
Ommelanderwijk – Zuidwending,
Van Beresteijnstraat 26, 9641 AB Veendam.
- Giften Kerkblad* : girorekening: 84.12.61
t.n.v. Hervormde Gemeente, o.v.v. gift kerkblad.
- Administratie Diakonie/ Giften Bloemen* : mevr. C. Stel, tel. (0598) 62 81 42
girorekening: 27.05.055
t.n.v. Diakonie Hervormde Gemeente
Ommelanderwijk – Zuidwending,
o.v.v. Gift bloemen.
- Verhuur kerk / gebouw* : mw. T. Haarsma, J. Vegterweg 3
9644 VH Veendam, tel. (0598) 61 43 18
- Redactieadres Het Kerkblad* : dhr. H. Huisman, Houtduifstraat 6,
9644 VL Veendam, tel. (0598) 61 70 61
- Administratie Het Kerkhof* : dhr. H. Pietersen, tel. (0598) 63 09 17
bankrekening: 3190.04.449
t.n.v. Herv.Gemeente, inzake Het Kerkhof,
Zuidwending 125, 9644 XC Veendam.

TER OVERWEGING:

*Deze is voor iedereen die passie heeft
en die voor passie gaat.*

*In het donker kan ik jou niet zien,
maar ik weet dat jij daar staat.*

*En ik hef het glas op jouw gezondheid,
want jij staat niet alleen.*

*Iedereen is van de wereld
en de wereld is van iedereen.*
(The Scene- iedereen is van de wereld)

Op het moment dat ik dit schrijf, zou je het niet zeggen, maar het is inmiddels volop lente. Het is de tijd om weer in de tuin aan het werk te zijn. Nu heb ik geen bloementuin of andere bewerkelijke planten, maar wel veel bomen en struiken. En een van die struiken verliest vooral in de lente haar bladeren. Ik weet eigenlijk heel weinig van planten en struiken, dus welke struik het is kan ik niet zeggen, maar feit is dat mijn erf regelmatig vol ligt met bladeren. Die moeten dus af en toe eens bij elkaar geveegd worden en opgeruimd worden.

Bij mijn laatste poging om de bladeren bijeen te vegen werd ik aardig gehinderd door de wind. Steeds als ik ze bij elkaar had geveegd, kwam er weer een zuchtje wind en weg was mijn bultje bladeren.

Binnenkort is het Pinksteren, een van de christelijke feesten die een beetje in de schaduw staan van Kerst en Pasen. Pinksteren het feest van de Heilige Geest. Als we het verhaal in Handelingen lezen, dan lezen we over vuur en wind. Het vuur dat iedereen in vuur en vlam zet en de wind die ons in beweging zet.

En daar moest ik aan denken toen mijn bladeren weer eens niet zo bleven liggen als ik het graag wilde. De Geest waait waarheen ze wil zeggen we wel tegen elkaar. Maar laten we de geest wel waaien of willen we de wind toch het liefst beheersen. Willen we niet het liefst dat alles gaat zoals wij het bedacht hebben. Probleem is alleen dat er dan nooit iets bijzonders of verrassends gebeurt. Soms moet je je laten meedragen op de wind en gaan waar de wind, de geest je brengt. Soms moet je in je leven durven loslaten en het onbekende tegemoet durven gaan.

Pinksteren is het feest dat ons in beweging zet, om niet bij de pakken neer te gaan zitten. Ook in ons geloof zitten we wel eens vast aan bepaalde denkbeelden, die ons het zicht belemmeren.

Mensen lopen met een schuldgevoel rond, of raken daardoor juist hun geloof kwijt. Geloof is niet iets wat benauwend zou moeten zijn, het is juist de bevrijding die centraal staat.

Bevrijd om nieuwe wegen te zoeken en wegen die soms een veel beter zicht op Gods koninkrijk werpen dan je ooit had gedacht.

Dienst 29 april

Op zondag 29 april was het dan zover, mijn intrededienst in Ommelandervijk-Zuidwending. Al was het niet onze eerste kennismaking met elkaar, het was wel de eerste keer dat ik als eigen predikant in onze gemeente voor mocht gaan. Een bijzondere ervaring waar ik met veel plezier op terugkijk.

Ik wil dan ook graag iedereen bedanken die er bij was en de mensen die dit allemaal georganiseerd hebben, u heeft deze dienst voor mij tot een bijzonder mooie en bijzondere dienst gemaakt.

Na afloop van de dienst was er onder het genot van een hapje en een drankje nog een korte toespraak van onze voorzitter, die in het kort nog even schetste hoe ik uiteindelijk in Ommelandervijk-Zuidwending ben terechtgekomen. Ik ben blij dat ik in deze gemeente aan de slag mag gaan en wat nog belangrijker is, ik voel me thuis in de gemeente.

Ik ga met veel plezier aan het werk in onze gemeente en hoop u regelmatig ergens tegen te komen en te ontmoeten.

Ds. Raymond Poede

KERKDIENSTEN

20 mei	09.30 uur	Ds. R. Poede.
27 mei	09.30 uur	Dhr. G. Iwema te Muntendam. (Pinksteren)
3 juni	09.30 uur	Dhr. G. Iwema te Muntendam.
10 juni	09.30 uur	Ds. A. v.d. Zwaag te Wildervank.
17 juni	09.30 uur	Ds. D. van Vliet te Veendam.
24 juni	09.30 uur	Mw. E.J. Steenhuis te Muntendam.
8 juli	09.30 uur	Mw. E.J. Steenhuis te Muntendam.
22 juli	09.30 uur	Ds. F. Iwema-Schipper te Muntendam.
19 augustus	11.00 uur	Pastor E. Vroom.
26 augustus	09.30 uur	Gezamenlijke dienst met Herv. Gem. Muntendam in onze kerk. Voorganger Ds. R. Poede.

Iedereen is van harte welkom tot het bijwonen van bovenstaande diensten. Tijdens de diensten is er kinderoppas. Indien er twee of meer kinderen in de dienst aanwezig zijn, gaan ze voor de preek naar het Gebouw. Het bijbelverhaal wordt verteld en als er nog tijd is, zal er n.a.v. het verhaal een “werkje” worden gemaakt. Na de preek komen de kinderen terug in de kerk.

Info kerkdiensten:

Juli en augustus:

Normaal hebben wij in de maanden juli en augustus één keer per twee weken dienst. Zoals u bij het overzicht kerkdiensten heeft kunnen lezen is dit wel zo in de maand juli, maar niet in de maand augustus, daar het begin augustus altijd moeilijk is een voorganger te vinden en omdat we eind van die maand een gezamenlijke dienst met de Hervormde Gemeente Muntendam hebben, heeft de kerkenraad besloten de dienst van begin augustus te laten vervallen.

Na de dienst wordt u in deze maanden van harte uitgenodigd, om in het Gebouw een kopje koffie/thee te komen drinken.

Zieken:

- * Dhr. M. den Hollander, Numero Dertien 8.
- * Dhr. K. Ketelaar, Ommelandervijk 285.
- * Dhr. A. Janssen, Ommelandervijk 176.
- * Dhr. A. Nieboer, Rubenslaan 21, Nw. Pekela.

Allen die getroffen zijn door ziekte en/of zorg, wensen we Gods kracht toe. Laten we omzien naar elkaar!

Giften voor het kerkblad:

Mw. K. te K.	€ 25,--
Ond. Uitv. Ver. O.wijk.	€ 100,--
Fam. de G. te V.	€ 25,--

Hartelijk dank voor uw gift.

Bedankje:

Kort na thuiskomst uit het ziekenhuis, waar ik geopereerd ben aan mijn knie werd ik verrast met een mooie bos bloemen van de Hervormde Gemeente Ommelandervijk/Zuidwending. Langs deze weg wil ik dan ook bovengenoemde Gemeente bedanken voor hun belangstelling ook mede namens mijn vrouw.

Hartelijke groet, Henk Poot.

Van de Kerkenraad:

Zondag 29 april, intrede dienst ds. R. Poede:

U hebt eerder in het kerkblad een stukje van ds. Raymond Poede gelezen over zijn intrededienst op 29 april j.l. Alhoewel ds. Poede predikant is zal hij bij ons gaan werken als medewerker in de hulpdiensten.

U zult misschien wel zeggen, waarom hulpdiensten en niet gewoon predikant of pastoraal medewerker. Dit heeft namelijk te maken met het feit dat wij als kleine gemeente geen predikant kunnen betalen en pastoraal medewerker kan niet omdat ds. Poede predikant (in functie) is. Daarom wordt er dan voor een functie ‘in hulpdiensten’, gekozen.

Zondag 6 mei, Johannes de Heer Avondzangdienst:

Zondagavond 6 mei jl. hebben we een Johannes de Heer zangdienst gehouden in onze kerk. Ruim 70 mensen zijn daarbij aanwezig geweest en de dienst werd muzikaal begeleid door Marcel Gelderloos op het orgel. We hebben veel bekende liederen uit de bundel van Johannes de Heer gezongen en door de vele positieve reacties zullen we in overweging nemen het volgend jaar weer te organiseren. Het goede doel wat aan deze dienst gekoppeld was is de Voedselbank Veendam e.o. Onze collecte heeft opgebracht € 174,25. We danken een ieder die aanwezig was voor deze bijdrage en zullen zorgen dat dit op de plaats van bestemming komt.

Namens de kerkenraad, Scriba Antje Nieboer.

De Heilige Geest is uitgegoten.

De Heilige Geest is uitgegoten
voor ieder mens op deze aard
niet speciaal voor jou en mij
voor iedereen die Jezus aanvaardt.

De Heilige Geest is uitgegoten
een ieder mag spreken van de Heer
Hem lof betuigen en bedanken
in liefde en vrede leven tot Zijn eer.

De Heilige Geest is uitgegoten
als een waterval kwam Hij op ons neer
helemaal doorweekt zijn van Zijn glorie
dank U voor Uw gulheid Heer.

I. Cornelisse-Pietersema

Voor de kinderen

Maak van deze vredesduif een mooie raamhanger. De vleugel steek je door het lijf van de duif, waar een soort "brievenbusje" zit. Je kan een klein envelopje aan snavel bevestigen, Succes!



Stichting Zendingsfeesten Veenklooster:

De voorbereidingen voor het Pinksterfeest te Veenklooster zijn weer in volle gang. Dit jaar bestaat de organisatie 40 jaar.

Dit jaar is het thema: "Routeplanner: Kies bestemming!".

Een greep uit het programma:

* **Zaterdag 26 mei** is er een Zang- en concertavond om 20.00 uur o.l.v. ds. Klaas van Marrum uit Suameer, m.m.v. Hoogeveens Christelijk mannenkoor en fanfare "Oranje" uit Dokkum.

* **Zondag 27 mei** is er een kerkdienst in de grote tent. De dienst zal beginnen om 14.00 uur.

Om 16.00 uur ook in de grote tent: spreker Sven van Leeuwestein van Open Doers en Praiseband "Revival" uit Marum.

Om 20.00 uur Martin Brand en koor "Praise United Friesland".

* **Maandag 28 mei** is er om 10.30 uur een openluchtdienst in het bos o.l.v. ds. Oscar Lohuis uit Emmeloord m.m.v. begeleidingsband "Soon Return" organist Bauke Hoekstra en trompettist Eddy Huizinga.

's Middags in de grote tent optredens van o.a. Ruud Walinga en het Leger des Heils.

De gehele dag is er muziek van diverse groepen.

U wordt van harte uitgenodigd om samen dit prachtige feest te vieren. Wilt u een informatiekrant, bel: 0511- 443465 of 0519- 241576 of via www.zendingsfeest-veenklooster.nl.

Tot ziens in Veenklooster.

Hier weer een volgend deeltje van het boekje "Wat ik graag nog zeggen wil" van Majoor Alida M. Bosshardt.

Gods wereld.

Je hoort tegenwoordig veel spreken over "de derde wereld". Wat mag dan wel de eerste wereld zijn en wat de tweede? Er is warempel ook al sprake van een vierde wereld! Lieve mensen, geloof me, er is maar één wereld, namelijk Gods wereld.

Ik lees in Psalm 24:

De aarde en haar volheid zijn
Des Heren koninklijk domein,
De wereld en die daarin wonen.
Het land rijst uit de oceaan,
Rivieren breken zich ruim baan
Om Gods volmaakte macht te tonen.

Het is de bedoeling van de Schepper dat we als zusters en broers, als kinderen van één Vader, in vrede en eensgezindheid de aarde bewonen. In het besef dat we de aarde niet zelf hebben bedacht en gemaakt, de schepping is ons toevertrouwd. We mogen het geschapene beheren in verantwoordelijkheid voor elkaar, voor planten en dieren, voor al het moois wat God ons heeft toebedeeld. Het is een belediging voor de Schepper als wij de lucht en het water vergiftigen. Als mensen daardoor ziek worden, bossen verdwijnen, diersoorten uitsterven. Oud en jong, bruin en blank, we mogen samen de wereld bewonen. In de schepping zien wij de grootheid van de Schepper. Wie die grootheid, die glorie aantast, maakt zich schuldig aan godslastering. Wie een medemens veracht, veracht zijn Maker.

Waar liefde woont, gebiedt de Heer Zijn zegen,
daar woont Hijzelf, daar wordt Zijn heil verkregen,
en leven tot in eeuwigheid.

**Bent u al lid van de Onderlinge Uitvaartvereniging
"OMMELANDERWIJK – ZUIDWENDING" U.A.?**

Voor het jaar 2011 is de contributie € 42,50 voor leden van 21 jaar en ouder, voor leden van 16 – 21 jaar is de contributie € 40,--.

Voor alle administratieve zaken en informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van onze vereniging:
Aafien de Vries – Heemskerkstraat 10 –
Veendam – tel. 0598-630751.

Het telefoonnummer voor het melden van sterfgevallen:
0597-646981, Uitvaartverzorging Anny Munneke.
Dit nummer is dag en nacht bereikbaar!!!

HET KERKHOF.

Voor alle zaken betreffende het kerkhof alhier,
b.v. aankoop van een graf e.d., kunt u zich wenden tot:
dhr. M.H. Bos, Zuidwending 291,
9644 XH Veendam, tel. 0598 – 617379.

**KOPIE VOOR HET VOLGEND KERKBLAD TIJDIG
INLEVEREN BIJ DE REDACTIE/KERKENRAAD !!!!**

UITERLIJK: 26 juni 2011

OULD PAPIER – ELKE 3E ZATERDAG VAN DE MAAND!

18 juni,

16 juli,

20 augustus,

Oud papier ten bate voor: voetbalclub DWZ, de school de Ommewending, dorps huis de Wending en de Kerk.