

HET KERKBLAD



**HERVORMDE GEMEENTE
OMMELANDERWIJK-ZUIDWENDING**

PASEN 2012

HERV.GEMEENTE OMMELANDERWIJK – ZUIDWENDING.

Voorganger :

Scriba / Kerkelijk Bureau : mevr. A.M. Nieboer, Rubenslaan 21
9663 BX Nieuwe Pekela, tel. (0597) 64 68 54

Administratie Kerkrentmeesters : mevr. G. Vos-Germs, tel. (0598) 61 80 60
girorekening: 84.12.61
bankrekening: 3650.03.964
t.n.v. Hervormde Gemeente
Ommelandervijk – Zuidwending,
Van Beresteijnstraat 26, 9641 AB Veendam.

Giften Kerkblad : girorekening: 84.12.61
t.n.v. Hervormde Gemeente, o.v.v. gift kerkblad.

Administratie Diakonie/ Giften Bloemen : mevr. C. Stel, tel. (0598) 62 81 42
girorekening: 27.05.055
t.n.v. Diakonie Hervormde Gemeente
Ommelandervijk – Zuidwending,
o.v.v. Gift bloemen.

Verhuur kerk / gebouw : mw. T. Haarsma, J. Vegterweg 3
9644 VH Veendam, tel. (0598) 61 43 18

Redactieadres Het Kerkblad : dhr. H. Huisman, Houtduifstraat 6,
9644 VL Veendam, tel. (0598) 61 70 61

Administratie Het Kerkhof : dhr. H. Pietersen, tel. (0598) 63 09 17
bankrekening: 3190.04.449
t.n.v. Herv.Gemeente, inzake Het Kerkhof,
Zuidwending 125, 9644 XC Veendam.

www.hervormdegemeente-ommelandervijk-zuidwending.nl

TER OVERWEGING:

I've been through the desert on a horse with no name,
It felt good to be out of the rain.
In the desert you can remember your name,
'Cause there ain't no one for to give you no pain.
(America - a horse with no name)

Een tocht door de woestijn...

In de veertigdagen tijd is een van de vaste lezingen: de verzoeking in de woestijn. Jezus wordt veertig dagen en veertig nachten door de duivel verzocht. Het staat symbool voor de veertigdagentijd. We zijn veertig dagen en nachten op zoek naar water, het levende water. Het is een mooie symboliek die niet alleen van toepassing is op de veertigdagen tijd maar ook op ons leven zelf. Soms zijn er van die perioden waarin de vaste waarden en zekerheden rondom ons wegvallen. We zweven in de ruimte, zonder vaste grond onder onze voeten. We lopen door de woestijn op zoek naar water. Of anders gezegd, zijn we op zoek naar nieuwe zekerheden en ijkpunten. Het zijn de perioden in een mensenleven waarin alles even op de kop staat.

In de veertigdagentijd beleven we deze periode met Jezus. Hij heeft zijn boodschap verkondigd onder de mensen en heeft zijn leven in liefde geleefd en gedeeld. Maar nu beseft hij dat er een verandering plaatsvindt. Het net rondom hem sluit zich. Toch kiest hij er voor om er niet voor weg te lopen. Integendeel hij gaat naar de plaats waar hij het meest te vrezen heeft van zijn tegenstanders, de sadduceeën, Jeruzalem. Blijkbaar kun je voor sommige zaken niet weglopen en moet je er dwars doorheen. Dwars door de woestijn heen om opnieuw de oase te vinden. Het is een zinnebeeld van het leven. De tocht door de woestijn is vaak zwaar en moeilijk, het liefst zouden we terug willen, maar vaak is weg terug afgesloten.

Jezus gaat door en maakt de moeilijkste gang van zijn leven.

Zo moeten ook wij vaak door, zonder te weten waar we uitkomen, maar de hoop die we hebben is dat er onderweg oases zijn waar we ons even kunnen opladen. Dat er steeds weer mensen zijn die ons steunen en op weg helpen. Neemt dat de pijn weg? Nee, maar het geeft ons wel de kracht om door te gaan en hopelijk een nieuw evenwicht te vinden.

Ds Raymond Poede

KERKDIENSTEN

1 april	10.00 uur	Dhr. G. Iwema te Mundendam. Palmpasen.
5 april	19.30 uur	Ds. E.J. Struif te Oosterwolde. Witte donderdag, Heilig Avondmaal.
6 april	19.00 uur	Korte dienst onder leiding van de zondagsschool. Goede Vrijdag.
8 april	10.00 uur	Mw. M. van Vliet te Veendam. Pasen.
15 april	10.00 uur	Ds. F. Iwema-Schipper te Muntendam.
22 april	10.00 uur	Ds. D. van Vliet te Veendam.
29 april	10.00 uur	Ds. A. van der Zwaag te Wildervank.
6 mei	19.30 uur	Joh. de Heer Zang- / Avonddienst.
13 mei	09.30 uur	Mw. M. van Vliet te Veendam.

Iedereen is van harte welkom tot het bijwonen van bovenstaande diensten. Tijdens de diensten is er kinderoppas. Indien er twee of meer kinderen in de dienst aanwezig zijn, gaan ze voor de preek naar het Gebouw. Het bijbelverhaal wordt verteld en als er nog tijd is, zal er n.a.v. het verhaal een “werkje” worden gemaakt. Na de preek komen de kinderen terug in de kerk.

Info kerkdiensten:

Witte Donderdag, 5 april:

Op deze donderdag zal de dienst om 19.30 uur beginnen in deze dienst zullen we met elkaar het Heilig Avondmaal vieren.

Goede Vrijdag, 6 april:

Op deze vrijdag zal de leiding van de zondagsschool een korte dienst verzorgen, deze dienst begint om 19.00 uur.

Pasen, 8 april:

Vooraf gaande aan de dienst van Pasen, zullen we weer met elkaar het Paasontbijt gaan gebruiken. Informatie hierover kunt u verderop in dit kerkblad lezen.

Zondag 6 mei:

Op deze zondag zullen we een avondzangdienst houden in het teken van de Johannes de Heer liederen. De dienst zal beginnen om 19.30 uur en op het orgel zal spelen Marcel Gelderloos, de dienst zal onder leiding staan van Harry Huisman en Antje Nieboer.

Denkt u erom dat vanaf zondag 13 mei a.s. de diensten weer om 09.30 uur zullen beginnen, tenzij anders vermeld in het kerkblad of krant.

Bedankt:

Heel hartelijk dank voor het prachtige boeket, die we hebben ontvangen na de operatie aan Max zijn heup. Het gaat gelukkig langzaam beter.

Hartelijke groet, Max en Lineke Bentum.

Zieken:

- * Dhr. K. Zuur, Zuidwending 46.
- * Dhr. E. Hofman, Zuidwending 44 A.
- * Bas Nijboer, Ommelanderswijk 131.
- * Dhr. D. Scheper, Sluisweg 28.
- * Mw. G. Hut, J. Vegterweg 8.
- * Dhr. J. de Jonge, Zuidwending 323.
- * Mw. A. Sprik, Breehorn te Veendam.
- * Dhr. M. den Hollander, Nummero Dertien 8.

Allen die getroffen zijn door ziekte en/of zorg, wensen we Gods kracht toe. Laten we omzien naar elkaar!

Gestorvenen in de afgelopen periode:

De gemeente gedenkt:

- 16 december 2011 dhr. R. Meertens, Pr. Bernhardlaan 56 - 011.

En niemand weet wat leven is, alleen dat het gegeven is.
En dat van deze geheimenis, God het begin en einde is.

Van de Kerkrentmeesters:

Kerkebalans 2012:

Hierbij willen we een ieder hartelijk bedanken, die ons een bijdrage hebben toegezegd of al hebben gegeven voor de jaarlijkse actie "Kerkebalans".

De vrijwilligers die op stap zijn geweest, hartelijk bedankt en we hopen volgend jaar weer op jullie te mogen rekenen.

Het verheugt ons, dat veel mensen uit Ommelanderswijk en Zuidwending en ook uit Veendam en elders zich verbonden voelen met het wel en wee van onze kerk.

Solidariteitskas 2012 en 2011:

Bij deze willen wij u vragen de bijdrage voor de solidariteitskas over te maken. Dit bedrag € 10,- is gedeeltelijk bestemd voor de Protestantse Kerk Nederland (PKN) en gedeelte is voor onze plaatselijke gemeente. Onze gemeente is verplicht een bijdrage te leveren voor elke lidmaat en de meerderjarige doopleden aan de PKN.

Er zijn nog een aantal mensen die hun bijdrage van 2011 nog niet hebben betaald. Zou u, uw administratie nog eens na willen zien? Overboeking op giro 84.12.61 t.n.v. Hervormde Gemeente Ommelanderswijk-Zuidwending, o.v.v. Solidariteitskas 2012 of 2011. Hartelijk dank voor uw medewerking.

College van Kerkrentmeesters.

Van de Kerkenraad:

Hulpdiensten:

Vorig jaar maart is onze gemeente vacant geworden, omdat onze pastoraal medewerkster een andere baan had aangenomen. Als kerkenraad hadden we besloten, de zoektocht naar een vervanger uit te stellen tot in het najaar van 2011. Spontaan hebben zich 3 mensen in de die periode bij ons aangemeld. Na gesprekken met deze mensen heeft de kerkenraad een voorstel naar de gemeenteleden gedaan. Toen kwam er nog een 4^e persoon die zich aan meldde. De gemeenteleden hebben aangegeven zich achter het voorstel van de kerkenraad te scharen. De keuze is gevallen op ds. R. Poede, bij velen welbekend. Wanneer de dienst zal zijn voor het in dienst treden van ds. Poede is op het moment van het drukken van het kerkblad nog niet bekend, maar zult u zo spoedig mogelijk van ons horen.

Vastenmaaltijd:

Op woensdag **28 maart** a.s. zal de vastenmaaltijd worden gehouden in de Evangelische Lutherse Gemeente te Wildervank, aanvang 18.30 uur
Op woensdag **4 april** a.s. zal de vastenmaaltijd worden gehouden in de Vrije Evangelische Gemeente te Veendam, ook hier is de aanvang 18.30 uur. Voor beide vastenmaaltijden bent u van harte welkom.

Paasontbijt:

Ter afsluiting van het veertigdagenproject “**De Verandering**” nodigen wij u/jou hartelijk uit om samen met ons het PAASONTBIJT te houden. Dit ontbijt zal op **Paaszondag 8 april van 9.00 tot 9.45 uur** in het gebouw plaatsvinden.

Iedereen is van harte welkom.

Het ontbijt zal het karakter hebben van ontmoeting met elkaar en samen alles delen. I.v.m. de organisatie willen we graag weten op hoeveel personen we kunnen rekenen. U/ jij kunt zich tot uiterlijk **6 april** opgeven bij mw. Tini Haarsma, J. Vegterweg 3. tel. 614318.

Namens de kerkenraad, Scriba Antje Nieboer.

Giften voor het kerkblad:

Mw. K. te V.	€ 25,--
Fam. P. te V.	€ 20,--
Dhr. de J. te V.	€ 25,--
Fam. P. te V.	€ 100,--
Dhr. H. te O.	€ 20,--
Mw. B. te N.P.	€ 10,--
Fam. A. te V.	€ 25,--

Giften voor de bloemen:

Dhr. de J. te V.	€ 25,--
Mw. B. te N.P.	€ 10,--
Fam. A. te V.	€ 20,--

Hiervoor onze hartelijke dank.

4 mei Dodenherdenking.

Aan alle inwoners van Ommelanderswijk – Zuidwending.

De 4 mei commissie is weer druk bezig met de voorbereidingen voor de herdenking op de Joodse Begraafplaats aan de Sluisweg.

Nog niet alles is bekend op het moment van drukken van dit kerkblad, zodra het programma bekend is, zal ook een vermelding in de Ommelander plaatsvinden die voor de herdenking nog zal verschijnen.

Al wel kunnen we u het volgende vermelden:

- verzamelen bij Meertens Meubelen
- vertrek om 19.40 in gepaste stilte lopend naar de begraafplaats.

Het is een Joodse gewoonte, dat tijdens de herdenking op het kerkhof de jongens en mannen een hoofddekseel dragen.

Wij willen deze gewoonte graag voortzetten en vragen hen tijdens de plechtigheid een hoofddekseel te dragen. Bij het verlaten van de Begraafplaats wordt door iedereen een steentje gelegd op het monument. Dit als teken van ons bezoek aan de Begraafplaats.

De 4 mei commissie.

Iedereen kan zingen....!!!!!!

Elke dinsdagavond van 8 – 10 uur krijgen we zangles en zingen we prachtige liederen onder leiding van Roelf Wind met op de piano Iryna Davidse.

We oefenen met 16 vrouwen en mannen in het Gebouw achter de kerk. De mensen komen overal vandaan, van Ommelanderswijk en Zuidwending, van Veendam en Muntendam.

Eigenlijk moeten er meer mensen meedoen:
hoe meer zielen – hoe meer vreugd.

Want vreugde geeft het; het zijn een paar heel ontspannende uurtjes om zo samen bezig te zijn.

Dus ik zou zeggen: kom langs en doe eens mee!

Tot dinsdagavond.

Gonnie Meerburg.



De beide Maria's vonden een leeg graf, en ze vragen aan de "tuinman" waar hebt u onze Meester neergelegd. Opeens zien ze dat de man Jezus is. "De Heer is waarlijk opgestaan"

COMMISSIE VORMING EN TOERUSTING

De commissie nodigt u van harte uit voor haar volgende twee activiteiten:

Op **vrijdagavond 20 april om 20.00 uur** zal **Henk de Vries** (cantor- organist van de Petruskerk in Zuidbroek) in ons midden zijn. Henk de Vries is lid van de redactiecommissie van het nieuwe liedboek dat volgend jaar zal verschijnen. Hij vertelt ons over de inhoud, en de keuzes die geleid hebben tot de inhoud van het nieuwe liedboek. Uiteraard zal er flink gezongen worden. Ook is er gelegenheid tot vragen. Deze avond zal gehouden worden in het **hervormd verenigingsgebouw Nieuweweg 2, Muntendam**

inlichtingen: Pastor Eppo Vroom, tel. 618142

Op **zondagmiddag 22 april gaan we op kerkenpad**. Na afloop van de dienst om 9.30 op zondagmorgen in de **Protestantse Grote kerk in Veendam** is er koffiedrinken.

Na het koffiedrinken **vertrekken we vanaf de parkeerplaats achter de kerk om 11.30**.

Iedere chauffeur krijgt een routebeschrijving mee. Laten we proberen zoveel mogelijk met elkaar mee te rijden. Na de eerste kerk in Den Aniel vertrekken we naar het wijkgebouwtje achter de Kerk in Eenrum. Daar nuttigen we ons meegebrachte lunchpakket onder het genot van een kopje koffie en thee. Er zal ook soep zijn. Om goed in te kunnen schatten hoeveel er moet worden gezet en klaargemaakt vragen we u om zich van te voren op te geven bij de leden der commissie vorming en toerusting.

Ik geef u de namen met telefoonnummers:

Eppo Vroom 628142
Trijnie de Jonge 621450
Piet ten Have 6222253
Ina de Vries 613537
Rineke van Doorn 636820

Het onderwerp is **de avondmaalsruimten in de monumentale Groninger kerken**. Over onze provincie is een bijzonder afwijkend verhaal te vertellen. In de laatste kerk (Noordwolde – bij Bedum) zullen we een **agapemaaltijd** vieren.

Namens de commissie vorming en toerusting, Pastor E. Vroom.

Als mensen

God proberen te begrijpen,
SNAPPEN ZE NIETS VAN HEM.

Als mensen niet meer
naar God verlangen,
MISSEN ZE DE BRON
VAN HUN LEVEN.

Als God

zich tot mensen richt,
doet Hij dat met
EEN STROOM VAN LIEFDE.

Wie zich opent voor
de liefde van God
wordt een drager
VAN EENHEID EN VREDE.

Hier weer een volgend deeltje van het boekje "Wat ik graag nog zeggen wil" van Majoor Alida M. Bosshardt.

Roeping.

Een zwaarbeladen woord en toch een heel werkelijk woord.
Of ik een visioen heb gehad, een engel gezien, een stem gehoord?
Zeker is: ik voelde me aangesproken, heel eenvoudig, heel duidelijk.
De bijbelse boodschap, door mensen gebracht, raakte me ze hevig, zo diep, zo blijvend, dat ik wist: dit is een boodschap van God, Hij heeft tot mij gesproken, Hij roept mij.
De jonge Samuël werd door God geroepen tot een grootse taak: hij zou de richter worden van Israël, de rechter en leidsman van het verdwaalde en verdwaasde volk. Tot driemaal toe hoort Samuël een stem die hem roept.
Hij denkt dat het de stem is van een mens, van Eli, de hogepriester. Totdat hij gewaar wordt dat het God is die hem bij name roept, die hem een roeping geeft, hem afzondert tot het volbrengen van een opdracht, een zware taak.
Maar ook dat God niet alleen roept, Hij geeft tevens de kracht om de roeping te volbrengen (1 Sam. 3).
Tijdens het schrijven kijk ik op van het papier. Ik zie de Oude Kerk in Amsterdam. Ik zie honderden toeristen. Ik zie eenzame figuren op de brug en aan de wallekant, alcoholisten, drugsverslaafden. Ik zie zwervers in afvalbakken zoeken naar iets eetbaars. Ik zie breekbare figuren en branieschoppers.
Achter mijn venster zie ik in de verte een andere vrouw achter een venster. Ik heb dagwerk aan de evangelisatie.
Zij heeft nachtwerk aan de prostitutie.
Mensen hebben mij geroepen om in deze buurt te werken. Ik weet: God riep mij bij name. En ik heb ervaren: Hij heeft het werk gezegend. Hij heeft mij kracht gegeven en met mij vele anderen, om de taak te verrichten. Hij was ons zeer nabij.

Laat los

In vijf beelden van de graankorrel gaat het steeds om loslaten. Ze vormen zich tot een oproep om los te laten:

Laat los

De hand die angstvallig omklemt -
open je!

Laat los

de wil die haalt en vraagt -
geef!

Laat los

de geest die wil winnen -
verlies!

Laat los

de voet die richting hemel gaat -
wees aards!

Laat los

de kunst van de zelfverheffing -
buig!

Wie niet alles wil zien, zal aanschouwen,
wie niet alles wil weten, zal begrijpen,
wie niet alles wil zeggen, zal spreken,
wie niet alles wil horen, zal verstaan.

Laat los en je zult leven, verkondigde Jezus.

Hij liet los.

En Hij leeft.

Piet Schelling

Bent u al lid van de **Onderlinge Uitvaartvereniging**
“OMMELANDERWIJK – ZUIDWENDING” U.A.?

Voor het jaar 2012 is de contributie € 42,50 voor leden van 21 jaar en ouder, voor leden van 16 – 21 jaar is de contributie € 40,--.

Voor alle administratieve zaken en informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van onze vereniging:
Aafien de Vries – Heemskerkstraat 10 –
Veendam – tel. 0598-630751.

Het telefoonnummer voor het melden van sterfgevallen:
0597-646981, Uitvaartverzorging Anny Munneke.
Dit nummer is dag en nacht bereikbaar!!!

HET KERKHOF.

Voor alle zaken betreffende het kerkhof alhier,
b.v. aankoop van een graf e.d., kunt u zich wenden tot:
dhr. M.H. Bos, Zuidwending 291,
9644 XH Veendam, tel. 0598 – 617379.

**KOPIE VOOR HET VOLGEND KERKBLAD TIJDIG
INLEVEREN BIJ DE REDACTIE/KERKENRAAD !!!!**

UITERLIJK: 6 mei 2012

OUD PAPIER – ELKE 3E ZATERDAG VAN DE MAAND!

21 april 2012,
19 mei 2012,
16 juni 2012.

Oud papier ten bate voor: voetbalclub DWZ, de school de Ommewending, dorps huis de Wending en de Kerk.