

HET KERKBLAD



HERVORMDE GEMEENTE

OMMELANDERWIJK-ZUIDWENDING

PINKSTEREN 2010

HERV.GEMEENTE OMMELANDERWIJK – ZUIDWENDING.

- Voorganger* : Ds. A. Boonstra, Haren, tel. (050) 577 25 57
- Scriba / Kerkelijk Bureau* : mevr. A.M. Nieboer, Rubenslaan 21
9663 BX Nieuwe Pekela, tel. (0597) 64 68 54
- Administratie Kerkrentmeesters* : mevr. G. Vos-Germs, tel. (0598) 61 80 60
girorekening: 84.12.61
bankrekening: 3650.03.964
t.n.v. Hervormde Gemeente
Ommelanderwijk – Zuidwending,
Van Beresteijnstraat 26, 9641 AB Veendam.
- Giften Kerkblad* : girorekening: 84.12.61
t.n.v. Hervormde Gemeente, o.v.v. gift kerkblad.
- Administratie Diakonie/ Giften Bloemen* : mevr. C. Stel, tel. (0598) 62 81 42
girorekening: 27.05.055
t.n.v. Diakonie Hervormde Gemeente
Ommelanderwijk – Zuidwending,
o.v.v. Gift bloemen.
- Verhuur kerk / gebouw* : mw. T. Dubbis, J. Vegterweg 3
9644 VH Veendam, tel. (0598) 61 43 18
- Redactieadres Het Kerkblad* : dhr. H. Huisman, Houtduifstraat 6,
9644 VL Veendam, tel. (0598) 61 70 61
- Administratie Het Kerkhof* : dhr. H. Pietersen, tel. (0598) 63 09 17
bankrekening: 3190.04.449
t.n.v. Herv.Gemeente, inzake Het Kerkhof,
Zuidwending 125, 9644 XC Veendam.

TER OVERWEGING:

Goede God,
Wij zijn de stroom, U bent de bedding.
Wij zijn het schijnsel, U het licht.
Wij zijn de beken, U de zee.
Wij zijn het worden, U het zijn.
Wij zijn behoefte, U vervulling.
Wij zijn op weg, U bent het eindpunt.
Wij zijn 't rumoer, U bent de stilte.

Wij zijn verlangen, U ons heimwee.
Wij zijn het peillood, U de diepte.
Wij zijn de branding, U de oever.
Wij zijn de basis, U de top.
Wij zijn de dood, U bent het leven.
Wij zijn de schemer, U het licht:
U bent het avond- en morgenrood!

(Otto Miller)

Wij bestaan door en vanuit de Eeuwige. Met heel ons wezen zijn wij doordrenkt van goddelijke liefde en genade. Heel ons bestaan draait om die ene kern: verbonden te zijn met de Eeuwige die schepper wordt genoemd, Vader, Moeder teveel om op te noemen en te bevatten. Diep in onszelf wortelt een groot geheim. Wij zijn gekend door God, geliefd en gevoed. Hij is het die ons aanspreekt een aanspoort. Hij is het die ons kennis liet maken met onze broer Jezus die zo menselijk was dat hij doodsangsten uitstond, dat hij geïrriteerd tegen zijn moeder sprak op de bruiloft te Kana. Die zo menselijk was dat hij soms niet meer wist hoe hij verder moest en met wie. En tegelijkertijd is Hij het die over het water naar ons toeloopt als wij dreigen onder te gaan in een zee van eenzaamheid, vermoedheid en onverschilligheid als het leven van alledag teveel eisen aan ons stelt.

Als wij elke dag opnieuw moeten opstaan met onze vragen en twijfels en onzekerheid over de toekomst. Als wij elke avond opnieuw een kaarsje branden om daarmee dicht bij onze overleden geliefde te komen. Tegelijkertijd is Hij het die ons leert te delen van een brood en een vis zodat de tafel altijd groot genoeg is voor ieder die binnenwandelt al is hij een vreemde voor ons. En juist die prachtige mens moesten we laten gaan, zoals we zo vaak degene die we zo liefhebben moeten laten gaan. Ons hele leven is vol van loslaten. Van durven loslaten.

Van leren loslaten. Altijd weer is er een moment dat je moet laten gaan maar wilt vasthouden, koesteren, beschermen. Altijd opnieuw is er een moment dat je opziet tegen de eenzaamheid, tegen zelfstandig zijn. Wij kunnen elkaar niet vasthouden. Wie vast wil houden komt bedrogen uit. Hoe meer wij willen vasthouden, hoe meer wij verliezen. Een mens laat zich uiteindelijk niet begrenzen door de liefde van de ander. Jezus liet zich niet door ons ketenen. We kunnen en mogen Hem niet gebruiken binnen de lijnen van het spel dat we zelf hebben uitgezet. De Eeuwige gaat daaraan voorbij is, daarvoor te oneindig groot, maar zond ons wel een helper, een trooster. Wij mochten de Heilige Geest ontvangen. Ergens in ons vibreert een extra dimensie die ons is aangegeven en die in ons werkt. Wij staan er niet alleen voor. Wij staan er nooit alleen voor. De Geest trekt ons voort en inspireert ons. Op zoveel momenten als er iets bijzonders gebeurt, hoe klein ook in het leven van alledag is het de Geest die ons leidt. Die ons verrast en stuurt. Dat te weten maakt een mens gelukkig en vrij.

De tijd van de Geest!

Met Pasen begint de tijd van de Geest. Johannes laat in het vierde evangelie Pasen en Pinksteren in die zin samenvallen op een dag (Joh 20, 21). Over hemelvaart, een feestdag die pas laat werd ingesteld (rond 400), verhaalt alleen Lucas. Hij vermeldt dat Jezus opstijgt naar de hemel. Veertig dagen na Pasen valt op deze manier de laatste verschijning van de Heer. Paulus geeft aan dat de verschijning op de weg naar Damascus (2 Kor. 15) op een lijn staat met alle anderen.

Met andere woorden: gaat het bij Lucas wel om de laatste verschijning? Lucas legt de nadruk hierbij op het verdwijnen van Jezus, maar na iedere verschijning verdween Hij ook weer. Hemelvaart lijkt een van de verschijningen te zijn, waarbij de vorm en het feit dat dit plaatsvindt op de veertigste dag wel bijzondere aandacht vragen. De herinnering wordt opgeroepen aan Daniel 7. Net als bij het uittochtsverhaal verwijst de wolk van de mensenzoon naar de verborgen aanwezigheid. Met Pasen begint de tijd van de Geest. Deze wordt niet pas met Pinksteren ingezet maar neemt een aanvang aan het begin van de Paastijd. Degene die heenging naar de Vader blijft in de Geest aanwezig. Op Pinksteren komen alle thema's van de vijftig Paasdagen nog eenmaal aan de orde: dood en opstanding, nieuwe aanwezigheid en verwachting. De Paastijd wordt nu echt afgesloten op de vijftigste dag.

Met een hartelijke groet, ds. Annemiek Boonstra

KERKDIENSTEN

9 mei	09.30 uur	mw. M. van Vliet te Veendam.
16 mei	09.30 uur	mw. E.J. Steenhuis te Muntendam.
23 mei	09.30 uur	ds. A. Boonstra. Pinksteren.
30 mei	09.30 uur	ds. A. v.d. Zwaag te Wildervank.
6 juni	09.30 uur	mw. T. Huizing te Veendam.
13 juni	09.30 uur	ds. A. Boonstra. Heilig Avondmaal
20 juni	09.30 uur	mw. E. van Overeem te Vlagtwedde.
27 juni	09.30 uur	ds. A. v.d. Zwaag te Wildervank.
11 juli	09.30 uur	ds. A. Boonstra.
25 juli	09.30 uur	mw. E.J. Steenhuis te Muntendam.

Iedereen is van harte welkom tot het bijwonen van bovenstaande diensten. Tijdens de diensten is er kinderopas. Indien er twee of meer kinderen in de dienst aanwezig zijn, gaan ze voor de preek naar het Gebouw. Het bijbelverhaal wordt verteld en als er nog tijd is, zal er n.a.v. het verhaal een “werkje” worden gemaakt. Na de preek komen de kinderen terug in de kerk.

Info kerkdiensten:

Zondag 13 juni:

Op deze zondag zullen we met elkaar het Heilig Avondmaal vieren.

Juli en Augustus:

In de maanden juli en augustus is er één keer per twee weken dienst. Na de dienst wordt u in deze maanden van harte uitgenodigd, om in het Gebouw een kopje koffie/thee te komen drinken.

Giften voor het kerkblad:

- dhr. d.R. te N. € 25,--

Giften voor de bloemen:

- fam. K. te O. € 15,--
- fam. D. te O. € 25,--
- mw. B. te N.P. € 10,--

Hartelijk dank voor uw gift.
Mocht u ook een gift willen geven t.b.v. het kerkblad en/of de bloemengroet, op blz. 2 van het kerkblad staan de rekeningnummers vermeld. Ook kunt u uw gift afgeven aan iemand van de kerk.

Bedankjes:

Hierbij dank ik de Hervormde Gemeente Ommelandervijk – Zuidwending voor het mooie boeket bloemen, die ik tijdens mijn ziekte heb ontvangen.

dhr. J.D. Bosscher.

Zieken:

- Mw. L. Nieboer-Drent, Zuidwending 16.
- Dhr. A. Schaper, Iepenlaan 6 te Nieuwe Pekela.
- Mw. A. Sprik-Sinning, Roerdompstraat 1.
- Dhr. M. Sluis, Zuidwending 128 A.

Allen die getroffen zijn door ziekte en/of zorg, wensen we Gods kracht toe. Laten we omzien naar elkaar!

Huwelijk:

Langs deze weg feliciteren wij fam. H. Apperlo en J. Apperlo- van der Pol, Zuidwending 221 met hun 50 jarig huwelijksfeest op 21 april 2010.

Gestorvenen in de afgelopen periode:

De gemeente gedenkt:

- 28 april 2010 Dhr. J. Kuiper, Fazantstraat 4.

En niemand weet wat leven is, alleen dat het gegeven is.
En dat van deze geheimenis, God het begin en einde is.

Kerkenraad:

Solidariteitskas 2010:

In de maand mei zullen de lidmaten en de meerderjarige doopleden van onze gemeente per brief worden gevraagd de bijdragen (€ 10,-) voor de Solidariteitskas over te maken. De kerkrentmeesters zijn voor elk ingeschreven lidmaat en dooplid verplicht jaarlijks een bedrag te betalen aan de Protestantse Kerk in Nederland.

Wilt u namens de kerkrentmeesters aandacht aan deze brief schenken!

Kerkvisitatie:

Af en toe krijgt elke gemeente enkele mensen op bezoek vanuit de groep visitatoren. Zij komen spreken over onderwerpen die vooral het leven van de kerkelijke gemeente raken, over hoe het gemeentelijk leven reilt en zeilt. Zij komen als het ware op huisbezoek bij de gemeente, bij de predikant/pastoraal medewerker en uiteraard bij de kerkenraad, de gekozen vertegenwoordigers van de gemeente.

Voor onze gemeente zal deze visitatie plaats vinden op **18 mei** a.s. van **19.30 tot 19.45 uur** is er gelegenheid voor ieder gemeentelid om met de visitatoren te spreken.

Niet alleen zij die klachten hebben of zich zorgen maken over bepaalde zaken, ook degenen die hun dankbaarheid of waardering willen uitspreken of denken goede suggesties te hebben, zijn daar van harte welkom.

Ieder geboortelid, dooplid of belijdend lid heeft het recht aan de visitatoren haar/zijn interesse voor de kerkelijke gemeente te laten blijken. Om 19.45 vindt het gesprek met de kerkenraad plaats. De visitatoren zijn ds. Y. Buurma en dhr. J. Snijder.

Namens de kerkenraad, scriba Antje Nieboer

Voor de kinderen, een Pinkster-raamhanger

Kleur alles, knip alles uit en bevestig de vlammen met een touwtje aan de goede cijfers. Van sommige vlammen moet je nog wat extra bijmaken omdat van die letter meer nodig zijn. Succes!



Koninginnemarkt 30 april 2010:

Ook de kerk was vertegenwoordigd op de markt en wel met de inmiddels bij velen van u bekende: Spekkendikken!

Ondanks het weer hebben we het toch weer tot een gezellige markt gebracht.

Naast de kerk heeft ook de toneelvereniging ADVENDO hier gestaan met een sjoelbak. De uitslag is:

Volwassenen: 1^e prijs dhr. T. Oldenburger, Noorderkwartier 69.
2^e prijs dhr. H. Panman, Ommelandervijk 102.
Onder de 12 jr.: 1^e prijs Yorrick Schlötel, Plevierstraat 39.
2^e prijs Max de Jonge, Zuidwending 80.

Allen van harte gefeliciteerd.

Postzegels / kaarten opbrengst 2009:

In 2009 heeft Kerk in Actie in totaal € 30.240,-- ontvangen uit de opbrengst van oude postzegels en prentbriefkaarten. Veel gemeenteleden sparen al jaren mee en dat blijkt de moeite waard. Het beste scoorden de prentbriefkaarten. Ze brachten in het afgelopen jaar maar liefst € 20.120,-- op. Voor de ingezamelde gebruikte postzegels werd het mooie bedrag van € 10.120,-- ontvangen.

Hartelijk dank voor de grote opbrengst die wij namens u mochten ontvangen. We gaan hier uiteraard mee door. U kunt uw verzamelde kaarten, postzegels en brillen inleveren bij de bekende adressen en in de kerk. Dank u!!

G.M.

Stichting Zendingsfeesten Veenklooster:

De voorbereidingen voor het Pinksterfeest te Veenklooster zijn weer in volle gang. Dit jaar is het thema “**Windkracht 13**”.

Een greep uit het programma:

* Zaterdagavond: samen zingen en luisteren naar een optreden van het Leger des Heils (de brassband, het Vocaal Ensemble en sopraan Judith Fledderus) en kunstenaar Gert van der Vijver zal op unieke wijze het thema illustreren door middel van vertelling en zandkunst.
Deze avond is van 20.00 tot 22.00 uur en de entree is € 6,50 p.p.

* 1^e Pinksteravond is het jongerenavond en deze avond zal verzorgd worden door Martin Brand. Hij is een inspirator in hart en nieren! Of het nu zingen, spreken, schrijven, lesgeven, componeren, regisseren, dirigeren en presenteren is, altijd wil hij mensen in beweging zetten en enthousiasmeren. Zijn grootste passie is delen van zijn geloof en zijn leven met God door persoonlijke liedjes en eerlijke toespraken.
Deze avond is van 20.00 tot 22.00 uur en de entree is € 6,50 p.p.

* 2^e Pinksterdag vanaf 10.00 uur dienst in het bos o.l.v. ds. Alfons van Vliet uit Leeuwarden met medewerking van de christelijke brassband Harmonia en de gospelband Tribute.

U wordt van harte uitgenodigd om samen met duizenden dit prachtige feest te vieren. Wilt u een informatiekrant, bel. 0511 – 44 34 65.
Tot ziens in Veenklooster.

Vreemd:

Vreemd, hoe moeilijk het is voor mensen om het goede nieuws door te geven, maar hoe makkelijk het is om de laatste roddels verder te vertellen.

Vreemd, dat honderd euro zo veel lijkt als je naar de kerk gaat, maar zo weinig als je aan het shoppen bent.

Vreemd, dat het zo spannend is als de voetbalwedstrijd in de verlenging gaat, maar we zuchtend op ons horloge kijken als de kerkdienst iets langer duurt dan anders.

Vreemd, hoe mensen bij een concert dolgraag de voorste plaats willen, maar zich in de kerk om de achterste plaats verdringen.



Hier het volgende deel van het boekje “Wat ik u graag nog zeggen wil” van Majoor Alida M. Bosshardt.

Aan de slag.

Ja, dat was het begin van een boeiend en avontuurlijk leven. Ik heb geleerd, ik ben geholpen, ik heb me zwak en onbekwaam geweten, ik heb hoogtepunten en dieptepunten gekend, maar het wonder van die persoonlijke ervaring, die aanraking van God, ben ik nooit vergeten en is mij steeds tot steun geweest.

Bezig te mogen zijn in Zijn dienst was me en is me een vreugde! De vonk die destijds was overgesprongen, groeide tot een vlam, een levend vuur.

Fouten, o ja, vele! Schuldgevoelens over tekortschieten, te over ! Maar steeds weer: ik worstel en in Gods kracht kom ik boven. Of ik gevoelens heb gekend van eenzaamheid en strijd? Zeer zeker, maar door dit alles heen, wist ik: ik ben van God, gered door Zijn zoon Jezus ik mag mij laten leiden door Zijn Geest. Kan er iets mooiers en beters zijn aanstellingen, werkkringen, heilsofficieren krijgen die vanuit het Leger des Heils toegewezen. Eerst was ik een half jaar assistent in een korps in Rotterdam. Daarna een half jaar assistent in een kindertehuis in Amsterdam. Dit tehuis was tevens bestemd voor vrouwen: moeders en vrouwen die geen moeder waren. Meer dan 10 jaar heb ik daar met plezier gewerkt. Een gemeenschap van zo'n 140 mensen. Daar beleefde ik, in het hart van Amsterdam, de oorlogsjaren 1940 – 1945. Het Leger des Heils werd geliquideerd door de Duitse bezetters, maar als particulier kindertehuis gingen we dapper voort. Na de oorlog was ik drie jaren op het Hoofdkwartier werkzaam: meehelpen aan de wederopbouw van land en volk en van het Leger. Moeizame en toch mooie jaren!

De moeilijke opdracht.

En toen kwam 8 oktober 1948: de opdracht een “Goodwill-centrum op te bouwen in het hart van Amsterdam met een startkapitaal van honderd gulden, een vlag, de hartelijke zegen van mijn leiders en naar ik stellig geloof: de hartelijke zegen van God.

Ik moest financieel zelf-onderhoudend zijn en een supermarkt van diensten van de grond zien te krijgen voor buurtbewoners.

Het zou een post moeten zijn met evangelisatie-taken (zowel apostolair als pastoraal) en een centrum van sociale diensten.

In alle verschillende vormen. Zeg maar: een zee van solidariteitswerk, waarin mettertijd eilandjes zouden ontstaan van maatschappelijk werk met speciaal daarvoor opgeleide krachten.

In de periode van die Goodwill-opbouw volgde ik opleidingen, die ik dringend nodig had en die ook mijzelf geholpen en gevormd hebben. Naast de opleidingen Kinderbescherming A en B, Maatschappelijk Werk, Voortgezette opleiding Maatschappelijk Werk en de cursus Staffunctionaris Maatschappelijk Werk en een opleiding tot catecheet - waar ik heel veel steun aan gehad heb - was er ook mijn eigen geestelijke vorming en dat allemaal tesamen heb ik mogen gebruiken in mijn werk.

Tien jaar lang, van 1948 tot 1958, was het een één-vrouws-bedrijf met hulp van een stel vrijwilligers, maar het werk kwam van de grond: Velen werden door onze diverse diensten geholpen en tal van mensen kwamen tot eenvoudig geloven in God.

Wat een voorrecht: mensen uit de wereld van de prostitutie, van de verslaving, van de criminaliteit, mochten wij helpen een brug te slaan naar een nieuwe toekomst.

(wordt vervolgd)

Het Vlamme Word

De hemel scheurde open
de adem van de Heer
heeft op die dag geklonken
de Geest die daalde neer
de fakkels liet Hij branden
een vlam die nooit meer dooft
gaat uit naar alle landen
zo wordt Zijn naam verhoogd

De taalgrens was verdwenen
de woorden van de Geest
zijn niet door taal te binden
zo leidt God naar het feest
die eenmaal wordt gegeven
aan elk gelovig kind
hij krijgt van God het leven
waarin hij vrede vindt.

Kom zeg het aan de mensen
dat Jezus kwam voor hen
Hij werkt naar de voleinding
kom luister naar Zijn stem
dan worden al hun wegen
de weg die tot Hem leidt
en geeft Hij steeds Zijn zegen
tot in de eeuwigheid.

Ina van der Welle

Bent u al lid van de **Onderlinge Uitvaartvereniging**
“OMMELANDERWIJK – ZUIDWENDING” U.A.?

Voor het jaar 2010 is de contributie € 42,50 voor leden van 21 jaar en ouder, voor leden van 16 tot 21 jaar is de contributie € 40,--.

Voor alle administratieve zaken en informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van onze vereniging:
Aafien de Vries – Heemskerkstraat 10 –
Veendam – tel. 0598-630751.

Het telefoonnummer voor het melden van sterfgevallen:
0597-646981, Uitvaartverzorging Anny Munneke.
Dit nummer is dag en nacht bereikbaar!!!

HET KERKHOF.

Voor alle zaken betreffende het kerkhof alhier,
b.v. aankoop van een graf e.d., kunt u zich wenden tot:
dhr. M.H. Bos, Zuidwending 291,
9644 XH Veendam, tel. 0598 – 617379.

**KOPIE VOOR HET VOLGEND KERKBLAD TIJDIG
INLEVEREN BIJ DE REDACTIE/KERKENRAAD !!!!**

UITERLIJK: 27 juni 2010

OULD PAPIER – ELKE 3E ZATERDAG VAN DE MAAND!

15 mei 2010

19 juni 2010

17 juli 2010

Oud papier ten bate van: voetbalclub DWZ, de school de Ommewending, dorps huis de Wending en de Kerk.