

HET KERKBLAD



HERVORMDE GEMEENTE

OMMELANDERWIJK-ZUIDWENDING

FEBRUARI/MAART 2010

HERV.GEMEENTE OMMELANDERWIJK – ZUIDWENDING.

- Voorganger* : Ds. A. Boonstra, Haren, tel. (050) 577 25 57
- Scriba / Kerkelijk Bureau* : mevr. A.M. Nieboer, Rubenslaan 21
9663 BX Nieuwe Pekela, tel. (0597) 64 68 54
- Administratie Kerkrentmeesters* : mevr. G. Vos-Germs, tel. (0598) 61 80 60
girorekening: 84.12.61
bankrekening: 3650.03.964
t.n.v. Hervormde Gemeente
Ommelanderwijk – Zuidwending,
Van Beresteijnstraat 26, 9641 AB Veendam.
- Giften Kerkblad* : girorekening: 84.12.61
t.n.v. Hervormde Gemeente, o.v.v. gift kerkblad.
- Administratie Diakonie/ Giften Bloemen* : mevr. C. Stel, tel. (0598) 62 81 42
girorekening: 27.05.055
t.n.v. Diakonie Hervormde Gemeente
Ommelanderwijk – Zuidwending,
o.v.v. Gift bloemen.
- Verhuur kerk / gebouw* : mw. T. Dubbis, J. Vegterweg 3
9644 VH Veendam, tel. (0598) 61 43 18
- Redactieadres Het Kerkblad* : dhr. H. Huisman, Houtduifstraat 6,
9644 VL Veendam, tel. (0598) 61 70 61
- Administratie Het Kerkhof* : dhr. H. Pietersen, tel. (0598) 63 09 17
bankrekening: 3190.04.449
t.n.v. Herv.Gemeente, inzake Het Kerkhof,
Zuidwending 125, 9644 XC Veendam.

TER OVERWEGING:

Pastoraat

De afgelopen periode hebben wij weer een heel aantal mensen bezocht. Soms ga ik als predikant alleen op bezoek, maar u kunt ook bezoek krijgen van predikant en ouderling. Dit om de onderlinge band te versterken. Als u behoefte heeft aan een bezoek of als u iets wilt bespreken kunt u mij altijd bellen (050-5772557) of mailen (a.boonstra@zinzoe.nl).

Iona vesper

Een aantal jaren geleden ben ik met een groep predikanten van de PKN naar Iona geweest op studiereis. Vele elementen uit de liturgie van Iona zijn het waard in onze vieringen te gebruiken. Kort geleden hebben we een Iona vesper gehouden. Dat was een waardevolle bijeenkomst waarna we onder het genot van een kopje koffie en orgelspel nog wat hebben nagepraat. We konden daarbij optimaal genieten van warme sfeer die er na de restauratie in de kerk is ontstaan. Niet voor iedereen is het helemaal duidelijk wat Iona is. Daarom hier een korte toelichting voor u. We zullen zeker opnieuw een Iona vesper organiseren, dus als u nieuwsgierig geworden bent: van harte welkom.

Al vele jaren vormt de bloeiende gemeenschap op het oeroude eilandje Iona aan de westkust van Schotland een plek van bezinning en bezieling. Mensen vinden daar richting voor hun levensweg. In Iona bloeit een Keltisch-Christelijke traditie in een klooster dat door velen van over de hele wereld wordt bezocht. Naast Iona wortelt deze gemeenschap in maatschappelijk geëngageerde kerken in Glasgow.

Teruggaan in de tijd naar het oeroude eiland Iona is een fascinerende ontdekkingstocht.

In het jaar 563 kwam een Ierse monnik Columba met twaalf gezellen op het Schotse eiland Iona aan. Hij stichtte daar een klooster dat een grote uitstraling zou krijgen.

Vanuit Iona begon de kerstening van Schotland en Noord Engeland en Europa. De invloed van het klooster van Iona was enorm. Het was Willibrord die in deze Keltisch-Christelijke traditie opgroeide. In 695 zette hij voet aan land in de Lage Landen bij de zee. In 719 volgde Bonifacius zijn spoor.

In Ierland was een Keltisch-Christelijke traditie tot bloei gekomen met andere wortels en tradities dan de West-Romeinse zoals wij die kennen. De Iona-ontdekkingstocht die ons voert door Schotland en de Hebriden en terug naar Noord Engeland en het Verenigd Koninkrijk leidt naar een bron naar een andere beleving van de christelijke traditie dan die waarmee wij in Nederland vertrouwd zijn geraakt. De ontmoeting tussen evangelie en cultuur is in de Anglo-Ierse traditie anders verlopen dan bij de Romeinen of Germanen.

In deze oeroude traditie die de laatste jaren weer volop in de belangstelling staat zijn andere accenten bewaard gebleven die ons opnieuw behulpzaam kunnen zijn in het zoeken naar vitale vormen van geloofsbeleving, gemeenschap en maatschappelijke betrokkenheid.

De huidige Iona Community is een oecumenische gemeenschap van mannen en vrouwen die nieuwe wegen zoeken om te leven naar het evangelie in de wereld van vandaag. Zij worden geïnspireerd door de traditie van Sint Columba, maar ook door George Macleod (1895-1991). Hij wordt wel de moderne Columba genoemd. In de jaren dertig trok hij met arbeiders en jonge theologiestudenten naar Iona om daar de oude abdij te restaureren. Hier werd de Iona-Community geboren.

Voortdurend op zoek zijn en durven vernieuwen zijn bouwstenen van de Keltische traditie. Geloof leeft en is ook altijd een zich verder ontwikkelend proces geweest. Pelgrimage speelt daarin een belangrijke rol. Pelgrimeren is de laatste jaren opnieuw populair. Steeds meer mensen leggen tijdelijk hun werk neer en gaan een heilige plaats bezoeken om daar in contact te komen met de traditie, met zichzelf, en met God.

De betrokkenheid op maatschappelijke ontwikkelingen is een van de belangrijkste pijlers van Iona.

Iona kenmerkt zich door een optimistisch en hoopvol beeld van de mens, verbondenheid en engagement, gevoeligheid voor beelden en poëzie, en ten slotte een traditie van onderweg zijn, van zwervers en zoekers.

Er is nog veel meer te vertellen over de Iona-Community, de liturgie en het maatschappelijk engagement dat zich uit in kloosterregels als: dagelijks gebed en bijbellezing, met elkaar delen en wederzijds verantwoording afleggen van besteding van geld en tijd, inzet voor gerechtigheid en vrede in de samenleving, onderlinge ontmoeting en wederzijds verantwoording afleggen.

Wie nieuwsgierig is geworden kan ik het boek: 'Aanwezig onderweg. Keltisch-christelijke spiritualiteit voor vandaag', Gerke van Hiele (red; Kok. Kampen 2005) aanraden., dat ik als basis voor het hier beschrevene heb gebruikt.

Van Epifanie naar de honderd dagen Pasen

De tijd gaat snel en in de liturgie zullen wij ons alweer gaan voorbereiden op het Paasfeest. Na het feest Epifanie, het verschijnen van de Heer gaan we lezen hoe de leerlingen van Jezus afscheid moesten nemen. Jezus die sterft en weer opstaat. Het feest van de opstanding, van nieuw leven en een ander perspectief.

In de honderd Paasdagen staat de Paasnacht centraal. Daar leven wij naar toe. En van daaruit leven wij ook. We bereiden ons wekenlang voor op Pasen en dan zijn er zeven weken tot de afsluiting op de vijftigste dag; Pinksteren.

De voorbereiding voor Pasen begint eigenlijk op Aswoensdag, de woensdag die voorafgaat aan de eerste zondag in de veertig dagen. De vasten beginnen dan ook op de Aswoensdag. Op 17 februari is het Aswoensdag. De as wordt gemaakt van de palmtakken van het vorige jaar, die herinneren aan de intocht. Rituelen spelen daarin een heel belangrijke rol.

Wie naar voren komt om de as te ontvangen gaat anders de veertig dagen in, zoals wie in de Paasnacht zijn doop vernieuwt door met water uit het doopvont een kruisje op zijn voorhoofd te tekenen anders de veertigdagen uitgaat.

De as als verbeelding dat wij vanuit de vergankelijkheid van ons bestaan geroepen worden tot opstandingsleven met Christus. Duizenden naamlozen gedood in oorlog of omgekomen door natuurgeweld; zij maken ons bewust van de kwetsbaarheid van ons bestaan. Onze eigen persoonlijke vergankelijkheid of die van onze geliefde die ons zo na staat dringt tot ons door. Wat en wie zijn we? Niet meer dan gras dat verdort. Een fractie in het universum, maar gekend en geliefd door God.

Hij is het die ons een naam gegeven heeft. Hij is het die ons op de Aswoensdag roept vanuit de dood in onszelf naar het leven. De as wordt gemaakt van de palmtakken van het vorige jaar, als herinnering aan de omslag in die laatste week voor Pasen. De ene dag roepen wij Hosanna en morgen roepen wij: kruisigt hem. Zo zitten niet alleen anderen in elkaar, maar ook wijzelf. Wij herkennen ons erin.

Daarom is er schuld maar ook bekering aan de orde op de Aswoensdag. Op die dag mogen wij ons bekeren omdat wij mensen zijn die weigeren ons neer te leggen bij de onmacht en schuld, omdat wij geloven in het koninkrijk van God, in de hemel op aarde die soms heel even zichtbaar wordt. Omdat je bent uit het stof van de aarde.

Gebed bij Aswoensdag

God, hier voor uw aanschijn beseffen we
dat alles wat leeft vergaat
Wij erkennen dat ook wij stof en as zijn
en tot stof zullen terugkeren
Maar uit stof kunt gij een nieuwe wereld scheppen,
zegen deze as die verstrooid zal worden over ons

Zegen deze as, teken van vergankelijkheid
een kiem van het nieuwe dat komen zal
God, Gij wilt de dood van de zo menselijke mens niet
maar zijn bekering
Luister naar ons gebed
zegen ons getekend door deze as
we weten ons vergankelijke mensen
kwetsbaar en bedreigd
maar ook kostbaar in uw ogen
Help ons de veertig dagen zo vorm te geven
dat wij ons leven vernieuwen kunnen
naar het beeld van Hem
die uit de doden opstaat
Jezus Christus

Wie vast laat zijn gebruikelijke leefstijl los en heeft daardoor de ruimte en mogelijkheid met iets anders bezig te zijn. Vasten kun je op allerlei manieren tot uitdrukking brengen: je kunt je onthouden van bepaalde voedingsmiddelen zoals vlees en alcohol, je kunt je beperken in de consumptieve sfeer door soberder te leven, je kunt delen met anderen. Vooral dat laatste aspect lijkt mij een heel belangrijk onderdeel van de vasten.

Het vasten dat God voorstaat is dat wij delen met wie honger heeft, dat wij mensen die hulp nodig hebben opnemen in huis, dat wij de naakte kleden.....

Vasten heeft altijd een diaconale betekenis. Door te vasten maak je ruimte voor de ander en voor de vragen van de ander. Je leert als het ware verder te kijken dan je eerste behoeften.

In het Oude Testament is vasten een uiting van boete en rouw. Het volk Israël vastte bijvoorbeeld op de Grote Verzoendag als teken van verootmoediging en reiniging (Lev. 16: 29-31).

Wie vast kan daardoor ook de weg openbreken naar God. Het contact met God zoeken door die dingen die je normaal in beslag nemen even los te laten. En in die vrijgevallen open plek God zoeken. Vasten als manier om je voor te bereiden op het contact met God. Op de berg Sinai is Mozes veertig dagen en veertig nachten bij de Eeuwige zonder te eten of drinken. (Ex. 34, 28; Deut. 9: 9-18). Van Jezus weten we dat hij op diezelfde wijze veertig dagen en nachten in de woestijn vast (Mat. 4,2). Het vasten moet volgens Jezus wel een diepere betekenis hebben en daarom waarschuwt hij in de bergrede voor een al te opzichtig vasten (Mat. 6: 16-18).

Vanaf de vierde eeuw wordt de veertigdagentijd gezien als een periode van voorbereiding op het Paasfeest en daarmee wordt deze tijd een periode van het grote vasten. Op de zondag mag er niet gevestigd worden: op die dag vierden wij de opstanding van de Heer en daarmee is de zondag voor ons een feestdag. De dag is anders. Het is een dag om samen wat te ondernemen. Een rustige dag, je voelt je anders, de sfeer is anders en vaak heb je ook het gevoel als je niet naar de kerk gaat dat het geen zondag is. Op zondag stel je je open voor God en voor elkaar en probeer je daarvoor ruimte te maken. Dat feestelijke gevoel leeft nog. En het is dat bijzondere gevoel, dat je in contact kunt komen met God en de bedoeling, de opdracht in jouw leven, die de vasten tot een bijzondere ervaring kunnen maken.

Vasten is vooral in de christelijke traditie verbonden met naastenliefde en gebed. Wie vast stelt zich open voor God en de medemens en oefent zich in het vinden van zijn bestemming in het licht van Gods heil. Wie vast kan ontdekken dat hij vrij is van behoeften en begeerten. Wie vast laat zich vullen en verzadigen met het heil van God.

Op zondag wordt er niet gevestigd. Vanaf Aswoensdag tot Pasen is het veertig werkdagen plus zes zondagen, opgeteld 46 dagen. Dat betekent dat de zondag voor Aswoensdag op de vijftigste dag voor Pasen valt en

daarom wordt deze zondag Quinquagesima, de vijftigste, genoemd. Op de vijftigste voor Pasen begint de evangelielezing met de aankondiging: Zie, wij trekken op naar Jeruzalem.....(Lucas 18 vers 31). Op deze dag zal Koos Bos opnieuw in het ambt van diaken bevestigd worden en zullen we samen het Heilig Avondmaal vieren.

Vijftig dagen voor Pasen. Het vijftigtal, minder bekend misschien dan het veertigtal heeft in de bijbel ook een diepe betekenis. Vijftig is zeven maal zeven en dan..... Vijftig herinnert aan het jubeljaar (Leviticus 25). Na zeven maal zeven jaar, de ultieme sabbat, moest alles wat ongelijk was worden hersteld: schulden werden kwijtgescholden, slaven kwamen vrij, land wordt teruggegeven. De weg naar Jeruzalem is niet alleen een uittocht uit onderdrukking maar ook een tocht door de woestijn naar nieuw land van rechtvaardige verdeling. In de synagoge van Nazareth legt Jezus een verband tussen het aanbreken van het Jubeljaar en zijn optreden (Lucas 4: 14-21). Zo begint de weg dus die wij gaan.....

Jezus, de Gekruisigde

Jezus is aan het kruis gestorven. Wat een wrede dood. Langzaam sterven en vergaan van de dorst. Jezus die aan het kruis hing en alles heeft gegeven. Welk beeld roept hij bij ons op? De kruisdood, een straf die de Romeinen hadden bedacht voor hun ergste misdadigers. De leerlingen waren diep teleurgesteld want daar hing hun redder, hun verlosser van wie zij hadden gedacht dat hij de Messias was met alles wat dat zou betekenen.

Velen hebben zich beziggehouden met onderzoek naar de vraag waarom en waarvoor Jezus is gestorven aan het kruis. Paulus is een van hen. Het kruis werd voor hem een symbool van het verlorene en bevrijde bestaan. Matteus legt de nadruk op de geweldloosheid van Jezus, terwijl Marcus spreekt over de overwinning op de duistere machten. Johannes ziet in de kruisdood van Jezus vooral zijn liefde naar voren komen. Johannes is onder de indruk van het geheim van de liefde van God.

De vroege christenen hebben zich daarom getypeerd met het kruis. In het kruis van Jezus is de liefde van God het duidelijkst naar voren gekomen. In Jezus worden de tegenstellingen in de wereld veranderd. Gods onvoorwaardelijke liefde voor ons komt in het kruis naar voren. Voor Paulus is het begrip genade heel belangrijk. De normen, het normale bestaan zijn opgeheven. In het kruis wordt een andere wereld getoond, de wereld van de genade. Daarmee bevrijdt het kruis ons van onze prestatiedwang en ons streven naar gewin.

Anselm Grün schrijft prachtig over Jezus in zijn boek 'Beelden van Jezus'. Daarin schrijft hij: 'Sommige mensen denken dat God de dood van zijn Zoon heeft geëist als boetedoening voor onze zonden'. Maar daarover wordt in de bijbel nooit gesproken. Jezus openbaart ons aan het kruis de God die met ons meelijdt, die in onze pijn komt en deze tot het einde toe doorstaat en zo verandert'.

Wat gebeurt er met ons als we een beeld of schilderij zien van Jezus die aan het kruis hangt? Diepe emoties komen dan boven. Je vraagt je af hoe het mogelijk is dat God het heeft laten gebeuren al waren het natuurlijk de mensen die Jezus aan het kruis sloegen. De oneerlijkheid blijft. Een rauwe plek blijft het. Tegelijkertijd is dit wat het leven is. Zoveel wreed en oneerlijk lijden en zoveel verdriet. Soms ver weg, dan weer dichtbij om ons heen en in onszelf.

In het hart van het kruis komen alle tegenstellingen van het bestaan bij elkaar. Aan de ene kant lijden en verdriet en aan de andere kant de enorme liefde van Jezus die als het ware zijn armen voor ons opent en ons daarmee treft diep in ons hart. Hij heeft een andere wereld laten zien en gaf een andere inhoud aan geloof. Dat heeft hij met de dood moeten bekopen maar daarin gaf hij ons een ander perspectief. Jezus nodigt ons uit in zijn wijdgeopende armen te komen schuilen zoals Grün dat verwoordt. In Jezus zijn al onze mislukkingen opgenomen. Al onze onzekerheid en angst, onze zelfverwijten versmelten in Hem die ons zijn diepste zelf heeft laten zien. In al zijn menselijkheid komt Jezus heel dicht bij ons als hij de weg naar de dood gaat.

In zijn angst om te sterven en zijn verlatenheid nadert hij ons dichter dan ooit. Als we voor een schilderij of beeld van Jezus staan herkennen wij onszelf en alles wat er onbestuurbaar in ons leven gebeurt. Voor het beeld van Jezus kunnen we stil worden en in de stilte worden we tot iedere vezel van onze ziel aangeraakt door zijn liefde. In de stilte ontstaat zelfacceptatie. Wij hoeven niet perfect te zijn. We hoeven niet alles te kunnen. Het is genoeg dat Jezus ons vol liefde in zijn armen neemt.

Ik wens u een goede voorbereiding op het Paasfeest,

Met een hartelijke groet, ds. Annemiek Boonstra

KERKDIENSTEN

7 februari 10.00 uur Ds. A. van der Zwaag te Wildervank.

14 februari 10.00 uur Ds. A. Boonstra.

Heilig Avondmaal en bevestiging ambtsdrager

21 februari 10.00 uur Ds. D.C. van Vliet te Veendam.

28 februari 10.00 uur Pastor A. Schaper te Nieuwe Pekela.

Eerste zondag veertigdagentijd.

7 maart 10.00 uur Mw. G. de Vries te Odoorn.

14 maart 10.00 uur Ds. S. de Vrie te Veendam.

21 maart 10.00 uur Pastor A. Schaper te Nieuwe Pekela.

28 maart 10.00 uur Mw. E.J. Steenhuis te Muntendam.

Palmpasen.

1 april 19.30 uur Ds. A. Boonstra.

Witte donderdag, Heilig Avondmaal.

2 april 19.00 uur Korte dienst onder leiding van de zondagsschool. **Goede Vrijdag.**

4 april 10.00 uur Ds. D.C. van Vliet te Veendam.

Pasen.

Iedereen is van harte welkom tot het bijwonen van bovenstaande diensten. Tijdens de diensten is er kinderoppas. Indien er twee of meer kinderen in de dienst aanwezig zijn, gaan ze voor de preek naar het Gebouw. Het bijbelverhaal wordt verteld en als er nog tijd is, zal er n.a.v. het verhaal een “werkje” worden gemaakt. Na de preek komen de kinderen terug in de kerk.

Info kerkdiensten:

Zondag 14 februari:

De kerkenraad is blij u te kunnen vertellen dat op deze zondag dhr. Koos Bos bevestigd zal worden als diaken. Dhr. Bos heeft een periode meegedraaid in de diaconiecommissie en zal nu officieel in de kerkenraad plaats nemen.

Naast deze bevestiging zullen wij op deze zondag het Heilig Avondmaal vieren. Na de dienst wordt u uitgenodigd voor het drinken van een kopje koffie of thee.

Donderdag 1 april:

Op deze donderdag, Witte Donderdag, zal de dienst om 19.30 uur beginnen en in deze dienst zullen we met elkaar het Heilig Avondmaal vieren.

Goede Vrijdag, 2 april:

Op deze vrijdag zal de leiding van de zondagsschool een korte dienst verzorgen, deze dienst begint om 19.00 uur.

Zieken:

- Mw. L. Ziengs-Poelman, Ommelandervijk 141 / 9.
- Mw. L. Jager-Klein, Zuidwending 173.
- Aad Jan Vreugdenhil, Zuidwending 325.

Allen die getroffen zijn door ziekte en/of zorg, wensen we Gods kracht toe. Laten we omzien naar elkaar!

Huwelijk:

Op 18 december 2009 vierde het echtpaar E. Hofman-Speelman, Zuidwending 44 A hun **gouden** huwelijk.

Op 9 januari 2010 vierde het echtpaar H. Poot-v.d. Schuur, J. Vegterweg 6 ook hun **gouden** huwelijk.

Beide echtparen nog vele jaren samen toegewenst.

Giften voor het kerkblad:

- fam. P. te V. € 20,--
- dhr. H. te O. € 20,--
- fam. K. te W. € 20,--

Hartelijk dank voor uw gift.

Mocht u ook een gift willen geven t.b.v. het kerkblad en/of de bloemengroet, op blz. 2 van het kerkblad staan de rekeningnummers vermeld. Ook kunt u uw gift afgeven aan iemand van de kerk.

Bedankjes:

Mijn hartelijke dank aan de Hervormde Gemeente Ommelandervijk – Zuidwending voor de mooie plant, die ik met de kerst mocht ontvangen.
Mevr. Loorbach.

Langs deze weg bedanken we de Hervormde Gemeente Ommelandervijk – Zuidwending voor de mooie bos bloemen die we mochten ontvangen voor onze vijftig jarige huwelijksdag op 9 januari jl..
Henk en Gretha Poot.

Kerkbalans 2010:

Hierbij willen we een ieder hartelijk bedanken, die ons een bijdrage hebben toegezegd of al hebben gegeven voor de jaarlijkse actie “Kerkbalans”.

De vrijwilligers die op stap zijn geweest, hartelijk bedankt en we hopen volgend jaar weer op jullie te mogen rekenen.

Het verheugt ons, dat veel mensen uit Ommelanderswijk en Zuidwending en ook uit Veendam en elders zich verbonden voelen met het wel en wee van onze kerk.

College van Kerkrentmeesters.

Kerkenraad:

Zoals afgesproken op het vorige geslaagde groot huisbezoek in november jl. heeft de kerkenraad besloten een nieuwe datum te prikken. Dit zal zijn op **donderdag 18 februari a.s. om 20.00 uur** in het gebouw.

Daarnaast zal er op **dinsdag 16 maart a.s. om 20.00 uur** een gemeenteavond worden gehouden in het gebouw.

U wordt van harte uitgenodigd voor deze beide data.

Nieuw Liedboek:

Als het goed is komt er in 2012 een nieuw liedboek uit. Om mee te helpen met de samenstelling van dit liedboek kon men zich aanmelden. Vrijwilligers over het gehele land zijn samen met elkaar in 2007 hiermee begonnen. Waarom zult u misschien zeggen, maar het huidige liedboek stamt uit 1973 en er is vraag naar vernieuwing, verbreding en verandering van dit liedboek.

Op 31 oktober jl. is de naam van het nieuwe liedboek bekend gemaakt: ***“Liedboek - zingen bidden in huis en kerk”***.

Dit nieuwe liedboek zal bestaan uit een 8 tal aandachtspunten, zodat het niet alleen als liedboek maar ook als persoonlijk meditatieboek thuis

gebruikt kan worden. De aandachtspunten zijn: Psalmen, Gezangen uit het liedboek, Nieuwe Nederlandse liederen, Nieuwe Buitenlandse liederen, Kinder-, jeugd- en tienerliederen, Liturgica, Overige zangvormen en Gebeden en teksten voor meditatie.

Bent u geïnteresseerd kijk dan ook op de website www.liedboek.nl .

Wereldgebedsdag:

Een wereldgebeurtenis welke zal worden gehouden op vrijdag 5 maart a.s., dan gaat het gebed de wereld rond... ieder jaar opnieuw voelen honderdduizenden zich door gebed verenigd.

In 1887 riepen Amerikaanse christenvrouwen op tot een gebedsdag in hun land, om invloed uit te oefenen op mensen en hun omgeving. Deze oproep is uitgegroeid tot een gebedsdag in ongeveer 170 landen. Sinds 1929 wordt ook in Nederland hieraan deelgenomen. In ons land zijn er op dit moment ongeveer 500 plaatselijke werkgroepen die hier actief mee bezig zijn.

Waarom?

Door deze dag krijgt het christelijk geloof een internationale, oecumenische dimensie. Het verenigt vrouwen over de gehele wereld. Het bevestigt dat het gebed en actie onafscheidelijk zijn en dat beide invloed hebben in de wereld.

In het noorden van het land zal de dienst gehouden worden in de Doopsgezinde Kerk, Zuiderbuurt te Drachten, aanvang 19.00 uur.

Iedereen, vrouwen en mannen zijn welkom bij de viering van de Wereldgebedsdag.

Namens de kerkenraad, scriba Antje Nieboer

Huis Paaskaars:

Het is straks weer de tijd van Pasen.

Er zijn misschien mensen die een huis Paaskaars willen bestellen.

Dit kunt u doen **tot 12 maart a.s.**. U kunt dit doen bij een van de kerkenraadsleden of op de lijst die achterin de kerk op de tafel ligt. U heeft de keuze uit de volgende kaarsen:



Paasreliëf A

PX - VIS EN BROOD

Chi-Rho kruis uitgevoerd in rood/goud. Daaronder een medaillon met vissen, broden en een wijnbeker boven golvend water. Symbolen van de eucharistie en doopwater. Er achter een opgaande zon, symbool van de Verrijzenis.



Paasreliëf B

LAM GODS

Een in warm rood/goud uitgevoerd kruis met daarop het Lam Gods met het vaan, op een boek met zeven zegels. Symbool van de overwinning.

Het jaartal 2010 is op een klassieke wijze gevormd rond het kruis.



Paasreliëf C

GEVLOCHTEN KRUIS

Een klassiek vroegchristelijk gevormd kruis in groen/goud uitgevoerd.

Ook de bijpassende jaartalband past uitstekend bij het klassieke kruis.

Voor de kinderen

Bij deze plaatjes zie je nummers staan in plaats van een tekst. Met behulp van de tabel kun je de bijbehorende letters vinden. Het is het verhaal over een groepje vrienden die met hun zieke vriend bij Jezus komen, en Jezus geneest hun vriend!

**Letter
Code**

Kijk eerst zo →

en dan zo ↓

Dus 24 31 = ik

	1	2	3	4	5
1	a	b	c	d	e
2	f	g	h	i	j
3	k	l	m	n	o
4	p	q	r	s	t
5	u	v	w	y	z



DRINGENDE OPROEP VAN HET AANLOOPHUIS:

MEDEWERKERS GEVRAAGD!

Het Aanloophuis Veendam van de kerken voor iedereen heeft op 1 november 1991 haar deuren geopend en nog steeds, nu ruim 18 jaar later, gaan die deuren elke zondag open.

Dat zouden wij graag zo houden ware het niet dat we met een nijpend tekort aan medewerkers kampen. Momenteel hebben wij 8 medewerkers en na de zomervakantie zijn dat er nog 7.

De meeste medewerkers hebben 1x per 4 weken dienst en er zijn tijdens de openingstijden altijd 2 medewerkers aanwezig.

Een klein rekensommetje maakt duidelijk dat wij met 7 medewerkers het rooster niet rond krijgen en dat het in geval van bijvoorbeeld ziekte helemaal een probleem wordt.

Wil het Aanloophuis blijven bestaan dan moeten er medewerkers bij komen!

Lukt dat niet dan zullen wij op termijn de deuren moeten sluiten.

Dat zou erg jammer zijn, want het Aanloophuis voorziet nog steeds in een behoefte. Wekelijks komen er zo'n 10 tot 12 gasten om een kop koffie te drinken, hun verhaal te vertellen, een spelletje te doen, met elkaar te praten en samen een broodmaaltijd te gebruiken.

Het Aanloophuis maakt gebruik van buurtcentrum 't Spoordok

(Lloydsweg 2) en is elke zondag geopend van 15.30 tot 20.00 uur.

Ziet u, zie jij het als een uitdaging om medewerker te worden van het Aanloophuis neem dan contact op met ondergetekende, telefonisch of via de mail.

Simone van de Vrie

(voorzitter van het bestuur van St. Aanloophuis Veendam)

tel.: 0598-617823 of e-mail: svdvrie@hotmail.com

Jeugdorkest uit Israël:

Een bijna vijftig leden tellend jeugdorkest uit Israël geeft maandagavond 22 maart a.s. een concert in de Oosterpoort, Trompsingel 27 in Groningen, aanvang 19.30 uur en de toegangskarten kosten € 10,- per stuk.

Het gaat om het gemeentelijk conservatoriumorkest van Kirjat Yam, een kustplaats net boven Haifa in het noorden van Israël. De leeftijd van de musici varieert van 12 tot 19 jaar, ze komen uit allerlei leefmilieus en het orkest, onder leiding van dirigent Motti Eines, speelt licht klassieke muziek en een mix van zowel Joodse (Jiddische en Hebreeuwse) als Europese muziek. Meer Informatie kunt u nalezen op de website www.christenenvoorisrael.nl.

Kaarten kunnen in de voorverkoop gekocht worden bij o.a. Huizinga, Chr.Boek en Muziekhuis, Kerkstraat 52 te Veendam, Chr. Boekhandel Windroos, Engelstilstraat 9 te Winschoten.

Vrijwilliger

Vrijwilliger zijn
is vrijwillig
maar niet vrijblijvend
is verbonden
maar niet gebonden
is onbetaalbaar
maar niet te koop
is positief denken
is positief doen
met als enig doel
voor jezelf en de ander
een goed gevoel.

Bent u al lid van de **Onderlinge Uitvaartvereniging**
“OMMELANDERWIJK – ZUIDWENDING” U.A.?

Voor het jaar 2010 is de contributie € 42,50 voor leden van 21 jaar en ouder, voor leden van 16 tot 21 jaar is de contributie € 40,--.

Voor alle administratieve zaken en informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van onze vereniging:
Aafien de Vries – Heemskerkstraat 10 –
Veendam – tel. 0598-630751.

Het telefoonnummer voor het melden van sterfgevallen:
0597-646981, Uitvaartverzorging Anny Munneke.
Dit nummer is dag en nacht bereikbaar!!!

HET KERKHOF.

Voor alle zaken betreffende het kerkhof alhier,
b.v. aankoop van een graf e.d., kunt u zich wenden tot:
dhr. M.H. Bos, Zuidwending 291,
9644 XH Veendam, tel. 0598 – 617379.

**KOPIE VOOR HET VOLGEND KERKBLAD TIJDIG
INLEVEREN BIJ DE REDACTIE/KERKENRAAD !!!!**

UITERLIJK: 21 maart 2010

OULD PAPIER – ELKE 3E ZATERDAG VAN DE MAAND!

20 februari 2010

20 maart 2010

17 april 2010

Oud papier ten bate voor: voetbalclub DWZ, de school de Ommewending, dorps huis de Wending en de Kerk.